

Bijbelstudie

Inleidende vragen:

- In hoeverre vormen christenen in Nederland een eenheid? Hoe ervaar je dit in je directe omgeving?
- Wie zijn onderdeel van het lichaam van Christus?

Bijbelstudie:

1. Lichaam van Christus

- Efeziërs 4:11-13
 - Welke taken heeft NSE in het lichaam van Christus?
 - Welke taak heb jij in het lichaam van Christus?
 - Ervaar je de kracht van het lichaam van Christus?
- 1 Korinthiërs 12:12-31 Elk deel van het lichaam van Christus is afhankelijk van elkaar.
 - Er wordt in dit vers verteld dat we door één Geest gedoopt zijn in één lichaam. Wat wordt hiermee bedoeld?
 - Vers 16-24 zou je kunnen samenvatten met "Het ene lichaamsdeel is niet belangrijker dan het andere, we hebben elkaar allemaal nodig." Welke les haal je hieruit? Hoe zie je concreet dat verschillende kerken elkaar aanvullen?
 - Vers 25: Geen verdeeldheid, waar hebben jullie te maken met verdeeldheid, hoe ga je daarmee om?
 - Vers 31: Wat wordt bedoeld met de hoogste gave?
- Efeziërs 3:18 Samen met alle heiligen kunnen we Gods liefde begrijpen.
 - Wat vind je van deze tekst? Zie je deze manier van elkaar aanvullen ook concreet?

1. Eenheid

- 1 Kor 1:10-13 Wees in denken en overtuiging eensgezind
 - De gelovigen van Korinthe schepten op over door wie ze tot geloof waren gekomen. Paulus zegt dat ze het daar niet over moeten hebben. Hoe kunnen we dit toepassen op onze situatie? Is het dan verkeerd om het te hebben over van welke kerk we komen?
- Romeinen 14 :1-5 Elkaar respecteren en elkaar niet veroordelen
 - Herken je bij jezelf dat je in je gedachten mensen veroordeelt om iets wat ze doen of zeggen?
 - Hoe staat dit tegenover "elkaar vermanen"?
 - Waar ligt de grens?
- Efeziërs 4:1-6 één in Christus
 - Wat houdt de eenheid in verzen 3-6 (praktisch) in?
 - Hoe zou je vers 3 in de praktijk kunnen toepassen?

2. Een met Christus

- Joh 15:5 Zonder God kunnen we niets doen
 - Hoe ervaar jij dit? Heb jij wel eens ergens mee geworsteld en gemerkt dat hier verandering in kwam wanneer je dit bij God bracht?
 - Betrek jij God in alle dagelijkse dingen die niet per sé christelijk hoeven te zijn?
 - Hoe blijf je in Jezus?