

De samenwerking met de Eco van de RSK heeft ons andere de mooie stukjes opgeleverd die zij hebben geschreven voor hun blaadje. Die willen we jullie niet onthouden. Veel leesplezier en we dagen je uit om een keer mee te bidden op maandag- en woensdagmiddag in de Bastille. Samen God zoeken en aanbidden. Kom ook eens een keer voor je eigen vereniging bidden op de dinsdagmiddag. Succes gegarandeerd door Gods woord:

Immers, "zonder Mij kunt gij niets doen!" (Joh. 15:5)

"Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die een bent met Christus Jezus, verlangt." (1 Tes. 5:17-18)

*"Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te **bidden** en niet op te geven." (Lc. 18:1)*

*"U krijgt niets omdat u niet **bidt**." (Jak. 4:2)*

"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan." (Mt. 7:7-8)

Getuigen en schapenwolken

Wat hebben getuigen en wolken met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet zoveel. Toch komt deze combinatie in de Bijbel wel voor. In Heb. 12:1-2a staat: *"Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs..."* De getuigen waarnaar Heb. 12:1 verwijst, zijn te vinden in hoofdstuk 11. Ze zijn getuigen "...door het geloof".

Deze getuigen geven het bewijs uit het oude testament, dat God werkt door het geloof van mensen. Door het geloof zal God tot zijn doel komen met ons, net zoals hij deed met de getuigen uit hoofdstuk 11. Het is 'gaaf' om dat te weten!

Immers, wij zijn door Hem gered, maar moeten we het daarbij laten? Kunnen wij schaapachtig zitten kijken naar de mensen om ons heen, die geen weet hebben van hun lot na hun dood? Volgens mij niet. We moeten juist een (eigentijdse) wolk van getuigen vormen voor de mensen om ons heen, door het geloof!

Het thema van het huidige



www.jijengod.info



verenigingsjaar

(Meesterlijk!

Over
discipelschap. Red.) zegt
dat we maar één keer
leven. En dat we de dus
een taak hebben om er
wat van te maken, om
onze talenten te
gebruiken. Dat geldt voor
onze studie en onze
baan, en voor onze relatie
met God. Maar dat geldt
ook voor onze houding
naar de mensen om ons
heen. We hebben maar
één korte periode de
mogelijkheid ons als
christen te profileren in
deze maatschappij. En
ook de mensen in deze
maatschappij (jouw
buurman, studiegenoten
enz. dus) hebben maar
één leven de tijd om voor
God te kiezen. "Hoe
zullen zij geloven, van wie
zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij
horen zonder prediker?" (Rom. 10:14).

Schapenwolken



kunnen wij onze eigen stijl van
getuigen zijn ontwikkelen.

In de Km@il-stukjes die de Eco dit jaar
schrijft, zal worden ingegaan op enkele
personen uit de Bijbel en op hoe zij op
hun manier een getuige waren.
Achtereenvolgens zullen Jacobus,
David, Paulus, Henoch en Jezus
worden belicht. Deze mannen hadden
elk hun eigen stijl van getuigen, zoals
ook wij ons beter zullen kunnen vinden
in de ene stijl dan de andere. Met
behulp van de stukjes kunnen we het
getuigen leren van de mensen die ons
een voorbeeld zijn geweest. En zo

Succes met het vinden van jouw
manier van getuigen!

De Eco

Anthonie, Kirsten, Joost, Willemien

Eco-jaartheme: Wolk van getuigen

- 1 Jacobus Praktische levenswandel
- 2 David Muziek
- 3 Paulus Integratie
- 4 Jezus Houding
- 5 Henoch Wandelen met God



Jakobus, een daadkrachtig getuigenis

Jakobus, de man van de geloofspraktijk, de man van de goede werken. Wie kent niet de tekst uit Jakobus 2:14: *“Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien?”*, of uit 2:17: *“Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.”* We worden opgeroepen om niet alleen het Woord te horen, maar het ook in de praktijk te brengen. De daden zijn niet belangrijker dan het geloof, maar in je daden kan je getuigen van een levend geloof.

Nu zijn we aangeland bij thema van dit stukje. Wat is een getuigenis zonder een hiervan getuigende levenswandel? Is dat ook niet dood en hol van binnen? Prikken buitenstaanders hier niet makkelijk doorheen? Hij vertelt wel van die mooie verhalen over Jezus en geloof, maar ondertussen: kijk eens naar wat hij doet! Het zou jammer zijn, wanneer dat van ons christenen gezegd wordt. Vanuit de maatschappij wordt er juist extra kritisch naar ons als christenen gekeken. Dat is terecht, omdat wij beweren het ware geloof en de juiste levenswandel te hebben. Jakobus had al vroeg deze bijzondere positie van de christen in de maatschappij in de gaten. Hij roept ons daarom op tot een *“voortreffelijke levenswandel”* (Jak. 3:13).

Laten we eens gaan kijken wat Jakobus in de brief over deze levenswandel schrijft.

‘Wees onpartijdig’. Je kunt niet geloven in Jezus Christus en je tegelijk partijdig gedragen. De rijke voortrekken ten opzicht van de arme. Wij mogen niet discrimineren of vooroordelen over de ander hebben. We mogen de ander zien als een schepsel van God. Wanneer je getuigt, wees dan oprecht en eerlijk naar die ander.

‘Beheers je tong’. *“Uit dezelfde mond komen zegen en vloek voort. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters! Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brak water opwellen?”* (Jak. 3:10-11) Wees je er bewust van hoe makkelijk je er iets uit flapt. Het is beter om eerst de tijd te nemen om na te denken, voordat je wat zegt. Onderschat het gevaar van de tong niet!

‘Spreek geen kwaad van elkaar’. Het is heel gewoon dat wij als mens de ene persoon meer mogen dan de ander. We verschillen hierin als christenen niks van niet-christenen. Maar laat je niet door dit gedrag leiden. Je mag in je medebroeder of -zuster iets van God zien. Roddel dan niet over hem of haar. Zeg het eerlijk tegen de ander en niet achter zijn/haar rug om.

‘Klaag een medebroeder of zuster niet aan’, ‘Heb geduld met elkaar’. Het is beste om de conflicten onderling op te lossen. Niet dat wij zo gauw naar de rechter stappen, maar ook wij hebben wel ruzies en conflicten. We worden

**Niet dat wij zo gauw naar de rechter
stappen...**



dan opgeroepen om deze uit te praten; binnenskamers en niet in het openbaar.

'Belijd elkaar uw zonden en bid voor elkaar'. Hier staat het weer; dat we eerlijk naar elkaar moeten zijn en onze zonden moeten belijden. Bidt voor

elkaar, voor je kringgenoten, voor je medechristenen. Ondersteun elkaar in het getuigen zijn. 'Getuige zijn' ben je gelukkig niet alleen, je hebt God en je medechristenen om je heen. Bid dan ook voor elkaar om een getuigend leven.