

# Getuigen in woord en daad

**“The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge with their lips and walk out the door and deny by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable.” Met het bovenstaande citaat begint het nummer “What if I stumble” van de Talk. Het spreekt mij erg aan, omdat het zo herkenbaar is. Vaak weet ik best wat God van mij vraagt, maar doe ik toch ‘stiekem’ mijn eigen zin. Het is niet meer dan logisch dat niet-christenen het niet aanvaarden dat ik het ene zeg en onder-tussen het andere doe.**

Het is overigens menselijk dingen te doen die tegen Gods wil zijn. Maar het kan natuurlijk nooit een excuus vormen om niet het goede na te streven. Wanneer we weten wat God van ons vraagt dan zijn er volgens mij, twee redenen te bedenken waarom we toch niet doen wat Hij verlangt:

1. Hoewel ik het probeer lukt het eenvoudigweg (nog) niet het goede te doen. Paulus verwoordt het zo:

*ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik (Rom. 7:15).*

2. Het komt mij toevallig beter uit mijn eigen zin te doen. Dus: gemak-zucht.

De eerstgenoemde reden wil ik eigenlijk niet al te veel woorden aan vuil maken. We zien dat het ook Paulus, wat toch een vrij trouwe volgeling van Jezus was, niet altijd lukt Gods wil te doen. Hoewel we Gods wil moeten nastreven is het (helaas) niet ongebruikelijk dat we soms daarin falen.

De tweede reden is kwalijker. Vooral op momenten van vermoeidheid en stress willen we onze eigen belangen nogal eens voorrang geven. Mark Lanegan (dit is een zanger) verwoordt dit treffend: “Oh, dear Lord don't you bother me, [‘cause] I'm as tired as a man can be”. Terwijl God mij nooit een last geeft die te zwaar is, weiger ik soms die last te dragen. Zo ben ik tijdens een tentamenperiode niet altijd even ‘omgevingsvriendelijk’ en in het verkeer wil ik mijn mede-weggebruikers wel eens aanspreken met [piep] of [piep]. Hoewel ik weet dat dit niet goed is, heb ik er tot nu toe niet echt ernst mee gemaakt het te veranderen.

Toch zijn er een aantal redenen waarom het heel belangrijk is zowel in de grote als in de kleine dingen Jezus consequent na te volgen. Ten eerste moeten we Gods wil doen omdat het Gods wil is. Het komt regelmatig voor dat wanneer een ouder een klein kind iets opdraagt, het kind vraagt: “Waarom?”. De ouder kan dan volstaan met het antwoord: “Omdat ik het zeg!”. De ouder is nu eenmaal wijzer en weet over het algemeen beter wat goed is voor het kind dan het kind zelf. We weten dat God ons liefheeft en dat Hij oneindig wijs is, dus met het doen van zijn wil zijn we uiteindelijk altijd het beste af. Wij zijn het kind en God is de ouder, maar wel een ouder die het altijd bij het rechte eind heeft. Bovendien eren we God door te doen wat hij van ons verlangt en we tonen dankbaarheid voor het sterven

van Jezus Christus.

*Want bij wie zij [eigenschappen die resulteren in naastenliefde] niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van de vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen... (2 Pet. 1:9,10).*

Ten tweede moeten we Gods wil doen omwille van mede-christenen. Mensen zijn vaak veel alerter op negatieve dan op positieve dingen. Zo zorgt bijvoorbeeld bij het voetbal een kleine groep criminele ‘supporters’ voor een negatief beeld van voetbal-supporters. Dit is slecht voor het voet-

## WHAT IF I STUMBLE

Is this one for the people?  
Is this one for the Lord?  
Or do I simple serenade for things I must afford  
You can jumble them together, my conflict still remains  
For holiness is calling, in the midst of courting fame

Cause I see the trust in their eyes  
Though the sky is falling  
They need Your love in their lives  
Compromise is calling

What if I stumble, what if I fall?  
What if I lose my step and I make fools of us all?  
Will the love continue?  
When my walk becomes a crawl  
What if I stumble, and what if I fall?

What if I stumble, what if I fall?  
You never turn in the heat of it all  
What if I stumble, what if I fall...  
Everyone's got to crawl when you know that

Father please forgive me for I cannot compose  
The fear that lives or the rate at which it grows  
If struggle has a purpose on the narrow road you carved  
Why do I dread my trespasses  
Will leave a deadly scar?

Do they see the fear in my eyes?  
Are they revealing?  
This time I disguise  
All the doubt I'm feeling  
you're up against a wall, it's about to fall

I hear you whispering my name you say  
My love for you will never change never change

What if I stumble?  
What if I stumble?  
What if I fall?  
You never turn the heat of it all.  
What if I stumble, what if I fall  
You are my comfort, and my God.

Is this one for the people, is this one for the Lord?

bal en voor het beeld van supporters naar de buitenwereld. Als 'supporter' van Jezus heb je dus een bepaalde verantwoording ten aanzien van God, maar ook ten aanzien van mede-christenen.

Ten derde moeten we Gods wil doen omwille van de niet-christenen. Het citaat waar ik dit artikel mee opende, heeft betrekking op dit punt en spreekt volgens mij, voor zich. Dus het beste is om tegen niemand zeggen dat ik christen ben, dan kan ik ook niet op mijn daden worden aangesproken! Als ik werkelijk zo bang ben op mijn daden te worden afgerekend, dan is het waarschijnlijk zo dat ik, of erg veel dingen doe die het daglicht niet kunnen verdragen, of te hoge eisen aan mijzelf stel. God vraagt je niet als een heilige te leven, maar vraagt ieder hem te dienen naar zijn of haar kunnen. En één van de dingen die God vraagt is ervoor uit te komen dat je christen bent:

*Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods (Luc. 12:8).*

Tenslotte mogen we Gods wil doen (dus ook ervoor uitkomen dat Jezus Heer is), aangezien het goed is voor onszelf. Het citaat uit 2 Petrus 1 (zie het eerste punt) gaat namelijk als volgt verder:

*...want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk....*

Als je Gods wil doet zal God er dus voor zorgen dat je op de been blijft. Bovendien denk ik, na dit gelezen te hebben, dat het nasteven van goede daden noodzakelijk is om eeuwig leven te verkrijgen. Ik kan dus mijn plaatsje in de hemel verdienen? Nee, maar omdat Jezus Heer van jouw leven is wil je het goede doen, en met het doen van het goede laat je vervolgens zien dat Jezus Heer in jouw lev-



en is. Het gaat om het dienen van Jezus en niet om het navolgen van de wet: "zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter" (Rom. 7:6). De liefde van Jezus vóór de mensen moet steeds centraal blijven staan. Echter waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over. Paulus zegt hierover:

*Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. (Rom. 10:9,10).*

Hoewel ik het eerste punt specifiek op de wil van God heb toegepast, komt eigenlijk in alle vier de punten God naar voren. Dit heb ik niet opzettelijk gedaan, maar voor mij blijkt hieruit duidelijk dat God heel graag wil dat wij een goed getuigenis afleggen van Hem. Overigens wil ik benadrukken dat het afleggen van een getuigenis geldt voor iedere christen. Je kunt er namelijk niet voor kiezen een getuige van Jezus te zijn, als je Jezus aanneemt dan ben je een getuige of je nu wilt of niet. Wij getuigen in woord en daad. Ik heb zelf het afgelopen jaar ondervonden dat het niet

altijd gemakkelijk is ervoor uit te komen dat je christen bent. Het betekende onder andere: bye-bye girlfriend. Toen het nog 'aan' was bad ik God om meer vertrouwen in Hem en prompt werd ik op de proef geteld. God heeft mij toen laten zien dat wie op Hem vertrouwt niet bedrogen uitkomt. Petrus:

*Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (1 Pet. 4:19).*

Ter afsluiting wil ik met nadruk wijzen op dat wat het christendom onderscheidt van alle andere geloven: liefde. Christen zijn is niet het navolgen van regels, maar het goede doen uit liefde. De liefde van jou voor Jezus, maar bovenal de liefde van Jezus voor de wereld. Jezus zegt hierover:

*Gelijk de vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. (Joh 15:9-11).*

Jos