



Het eerste wat ik me af begon te vragen toen ik dit gebod las was: wat betekent dat eigenlijk: je vader en

moeder eren? Wat is eren eigenlijk?

'Ere zij God in de hoge,' zingen we straks weer met Kerst. In deze zin heeft het werkwoord 'eren' naar mijn idee een grote betekenis: God de eer geven, God grootmaken, hem veel aandacht schenken, hem laten weten hoe bijzonder Hij is.

En dan de uitdrukkingen 'ereplaats', 'erelid', 'met de eer gaan strijken', 'eredivisie', enz. enz. Het zijn stuk voor stuk uitdrukkingen die iets of iemand aanduiden die bijzonder wordt gevonden, iets of iemand dat/die als het ware een 'trapje hoger' wordt gezet dan wat normaal is.

En dan de toepassing: geef ik mijn ouders de eer? Laat ik ze weten dat ze bijzonder voor me zijn, dat ze voor mij als het ware een 'trapje

Eer je vader en je moeder!

hoger' staan dan de 'normale' mensen om mij heen? Heel af en toe doe ik dat vast wel, maar nu ik erover nadenk, begin ik te twijfelen. Mijn ouders betekenen echt veel voor me en ik weet dat ik altijd bij hen terecht kan voor wat dan ook. Zij verdienen mijn eer. Ik laat ze dat ongetwijfeld veel te weinig weten.

Nu bof ik echt met mijn ouders en geef toe dat ze meer eer van mijn kant verdienen, maar hoe zit het dan met die ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen op wat voor manier dan ook? Moeten en hoe kunnen die kinderen hun ouders nog eren? Hoe kan God nou zó'n gebod geven?

Het enige wat ik me hier als antwoord op zou kunnen bedenken is, dat het gebod 'eer uw vader en uw moeder' voor veel mensen net zo moeilijk is om zich aan te

houden als aan het gebod 'heb uw vijanden lief'. En toch staat dit gebod ook in de Tien Geboden. In veel gevallen vragen ze, menselijk gezien, het vrijwel onmogelijke van een mens. Bij God is echter niets onmogelijk en hij heeft dit gebod niet voor niets bij de andere negen geplaatst. God zal een mens nooit iets vragen wat voor die mens écht onmogelijk is. Dat betekent niet dat het niet ontzettend moeilijk is om goed met je ouders om te gaan en hen zelfs te eren als zij niet goed met jou omgaan.

Het is misschien makkelijk praten voor iemand als ik, die een goede relatie met mijn ouders heb...

Eveline Winkelaar

Zie de vreze des Heren dat is wijsheid en van het kwade wijken is inzicht. Job 28:28

Jullie kennen vast allemaal het verhaal van Job wel. Nadat Job alles kwijt was probeerden de drie vrienden van Job met hun eigenwijsheid te verklaren waarom Job al z'n bezittingen verloor en Job zelf ziek werd. Hun conclusie was: Job heeft gezondigd en daarom overkomt hem dit. Maar dat was helemaal niet het geval, althans Job's zonden waren niet de oorzaak van deze rampspoed. God zelf was de oorzaak. Hij had lovende woorden over Job gesproken tegen Satan. Maar dat wisten Job en z'n vrienden niet, want dit gesprek speelde zich af in de hemel. Nare dingen zelf verklaren is eigenwijsheid en kan tot foute conclusies leiden. Echte wijsheid is godvrezend zijn. Geloven dat Hij almachtig is. God weet wat Hij doet. Hij is onze maker en Hij houdt van ons. God is soeverein. Het is onmogelijk om als mens inzicht te hebben waarom iets gebeurt. Maar laten wij als mensen naar God toe ons inzicht tonen door te wijken van het kwaad en door goede dingen te doen. We zouden bijvoorbeeld aan onze medemensen kunnen denken in plaats van aan ons zelf. Jobs vrienden dachten alleen maar aan zichzelf (hun eigen theologie overeind houden) i.p.v. dat ze medeleven toonden en Job probeerden te helpen. God gaf zijn eniggeboren zoon om ons te redden! Wat geven wij aan onze medemens?

Klaas Gaal