

Genade

Pluspunt, 7 mei 2005

De mens is niet in staat om tot zijn doel te komen: relatie met God hebben. God bracht ons daarom de genade door het offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. Nu zijn we in staat hem te kennen en op te bloeien in ons mens-zijn, om tot onze bestemming te komen. Als reactie hierop gaan we van God houden, en doen we dingen die daaruit voortvloeien: goede werken.

1 Geestelijk faillissement

Iedereen is schuldig

- Rom. 3:10-12 — Niemand is rechtvaardig, niemand zoekt God.
- Rom. 3:19, 20 — We zijn allemaal schuldig, wet doet zonde kennen.

→ Wat denk je als je dit leest?

De mens heeft het vrij grondig verbruud. Door eigen toedoen zitten we in een positie, waar we niets meer aan kunnen doen! We zijn niet in staat relatie met God te hebben, we kunnen zijn aanwezigheid niet verdragen. God heeft ons hoogst persoonlijk uit z'n tuin geschopt, en Satan is de 'heerser van deze wereld'.

→ Waar is de mens oorspronkelijk voor bedoeld?

In Genesis 1 lezen we dat God de mens maakte om *relatie* met hem te hebben. God maakte de mensen, en ging 's avonds met ze wandelen. Het is niet zo dat God de mens maakte omdat hij dringende vacatures had voor zangers of knechten. God maakte een prachtig plekje voor de mens, met goud, balsemhars en mooie stenen in de buurt (Gen. 2:12). Hij stelde hen als hoofd aan over zijn schepping, en kwam in de avondkoelte bij ze om met ze te wandelen (Gen. 3:8). God bracht alle dieren bij Adam, om te zien hoe hij ze zou noemen (Gen. 2:19). God genoot ervan om Zijn mens bezig te zien met namen geven. Toen Adam tussen alle dieren geen maatje kon vinden, maakte God de vrouw. En Adam was enthousiast (Gen. 2:23).

Ook na de zondeval zien we dit patroon: God die relatie zoekt met de mens. Het gaat niet van de mens uit om God te zoeken, maar van God uit (Abram, Mozes). In Genesis 15 wordt dit duidelijk geïllustreerd. Het was in die tijd gangbaar om een 'bloedverbond' te sluiten. Je sneed dan wat dieren doormidden en liep er

tussendoor. Zo'n verbond was ontzettend krachtig, het had een zeer grote waarde. In het verbond dat God met Abram sluit, gaat *alleen God* tussen de dieren door! Abram staat er bij en kijkt er naar (Gen. 15).

God geeft aan het volk dat uit Abraham voortgekomen is een wet. Als ze die houden zegent Hij hen, als ze die niet houden vervloekt Hij hen (Deut. 28).

→ Wat zijn de gevolgen van die wet?

Gevolgen van de wet

- Gal. 2:16 — Niemand wordt rechtvaardig door het houden van de wet, maar wel door geloof.
- Gal. 3:10 — Vervloekt is iedereen die zich niet aan de wet houdt.
- Rom. 7:7-9 — Zonde leren kennen door de wet. Met het gebod begon de zonde te leven.
- Rom. 3:20 — De wet doet zonde kennen.

→ Kan de mens nog tot zijn doel komen?

2 Gods genade

Oplossing van het zondeprobleem — vergeving

- Efe. 1:7 — Verlossing door zijn bloed, vergeving van de overtredingen, door genade.
- Rom. 8:1 — Er is geen veroordeling, voor hen die in Christus zijn.
- Jes. 43:25 — Ik ben het die uw overtredingen teniet doet en ik gedenk uw zonden niet.
- Mich. 7:19 — Hij werpt al onze zonden in de diepten van de zee.
- Kol. 2:14 — De wet is aan het kruis genageld (NBV).

→ Wat zegt Ps. 103 over onze zonden?

- Ps. 103:3 — Vergeeft alle schuld.
- Ps. 103:10 — Straft niet naar zonden, vergeldt niet naar schuld.
- Ps. 103:12 — Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver zijn onze zonden.

→ Wat is er met onze zonden gebeurd?

Identiteit — rechtvaardig, heilig, kind van God

- Rom. 5:1 — Wij zijn rechtvaardigen en leven in vrede met God.
- Efe. 1:4,5 — Wij zijn voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kind te worden.
- 1 Kor. 1:30 — Door Hem rechtvaardig en heilig en verlost.
- Joh. 15:15 — Vrienden van God.

Door de genade zijn wij in een heel andere positie gekomen ten opzichte van God. We zijn een kind van God geworden. God had ons al voorbestemd om kinderen van Hem te worden, en door de genade is dat ook mogelijk geworden. God ziet ons als heilig en rechtvaardig. Hij ziet ons zonder vlek of rimpel! We mogen er zijn voor God, we mogen bij God zijn.

Het maakt een open relatie met God mogelijk.

- Efe. 2:17 — Wij zijn huisgenoten van God.
- Joh. 17:3 — Het eeuwige leven is dat wij God *kennen*.
- 2 Kor. 3:18 — Wij, met een gezicht zonder bedekking, weerspiegelen de heerlijkheid van God.

Wij kunnen weer recht voor God staan doordat wij voor God rechtvaardig en heilig zijn. Dus zonder barrières en afstand. Gods bedoeling is dat wij hem *kennen*, en door de genade is dit mogelijk geworden. Hem te kennen noemt Jezus immers het ‘eeuwige leven’, en dat is nu precies wat wij gekregen hebben!

Voorziet in alles wat we nodig hebben

- Matt. 6:30-33 — God weet wat we nodig hebben, en Hij voorziet. Hij kleedt heel zijn schepping met zorg, en ons met nog meer zorg. Maak je geen zorgen! Zoek eerst Zijn koninkrijk, al het andere komt wel.
- Fil. 4:6 — Weest in niets bezorgd, vraag alles aan God.
- Efe. 2:8 — Door genade behouden, door het geloof.
- Fil. 2:13 — Hij doet zowel het willen als het werken in ons.
- Gal. 5:22 – De vruchten van de Geest, niet de vruchten van Joost.

We hoeven ons geen zorgen meer te maken, God belooft dat Hij voor ons zal zorgen. God doet zowel het willen als het werken in ons; alles komt tot ons door Zijn hand.

Een veel voorkomende voorstelling van het leven als christen is als volgt:

1. Rechtvaardiging gebaseerd op genade
2. Het leven als christen gebaseerd op werken
3. Verheerlijking gebaseerd op genade

De Grand Canyon is een 11 km brede scheur in de grond. We kunnen de afstand tussen ons en God, die er zonder genade is, vergelijken met deze 11km-brede scheur. We proberen allemaal om er overheen te springen, maar het wil niet lukken. Sommigen springen 3 meter, anderen 5; niemand springt echter ver genoeg om de overkant te halen. Dan komt God met Zijn genade aanzetten. Hij biedt ons de mogelijkheid om over de scheur heen te komen! Hoe denk je dat dit gaat? Laat God ons eerst 3 meter springen, en zorgt Hij dan voor de rest van de afstand? Welnee! God zorgt dat we *van begin tot eind* over de scheur heen komen! Hij heeft de *hele* brug gebouwd, niet de brug min de afstand die je zelf wel kan afleggen!

1. Rechtvaardiging gebaseerd op genade
2. Het leven als christen gebaseerd op **genade**
3. Verheerlijking gebaseerd op genade

Rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Alledrie deze dingen worden door genade mogelijk. Het is niet zo dat we door God gerechtvaardigd zijn en daarna onze eigen heiliging moeten gaan bewerken. God wil dat ook in ons doen door zijn Heilige Geest. Denk aan de vruchten van de Geest (Gal. 5:22). Zijn dit de vruchten van ons eigen werk? Nee! Het zijn de vruchten *van de Geest!*

→ Wat is onze reactie hierop?

3 Onze reactie

Liefde voor God en daardoor goede werken

- Gal 5:22 — Want de vrucht van de Geest is liefde
- 2 Kor 5:14,15 — Want de liefde dringt ons, voor Hem te leven
- Rom 6:2 — Hoe zouden we nog in zonde kunnen leven?
- Rom 7:4 — Ons leven moet vrucht dragen voor God.
- Ef 2:8 — Door genade gered, niet uit onszelf, we zijn gemaakt om de weg van goede werken te gaan die God mogelijk heeft gemaakt.
- Rom 12:1 — Ik vraag u dan, met beroep op de barmhartigheid Gods, om uzelf in Zijn dienst te stellen.

Hoe meer ik van de genade snap, hoe meer ik van God ga houden. En ik merk dat als ik meer van God houd dat ik ook meer de dingen doe die Hij graag wil dat ik doe. Hoe meer ik zie dat God goed is, en het beste met mij voor heeft, hoe meer ik begrijp dat Zijn wet goed is, en dat Hij het beste met mij voor heeft. Hij geeft zijn wet omdat Hij niet wil dat ik kapot ga! God houdt van mij, en Hij wil niet dat ik dingen doe die niet goed voor me zijn. Daarom geeft Hij zijn wet aan mij. Hoe meer ik dus ga zien hoe groot Zijn goedheid en liefde voor mij is, hoe meer ik automatisch ga doen wat goed is voor me — Zijn wil!

Mijn relatie met God is te vergelijken met mijn relatie met Esther. Ik hou van Esther, en Esther houdt van mij. Goeie dingen doen voor Esther is niet iets wat ik mezelf opleg. Ik heb geen 'wet' voor mezelf dat ik Esther iedere zoveel tijd een bos bloemen moet geven, of dat ik keihard m'n best moet doen om altijd lief te zijn voor Esther. Dat gaat vanzelf, want ik hou van Esther! Zo is het ook met God. Hoe meer onze liefde voor Hem groeit, hoe meer we Zijn wil gaan doen. En het mooie is: dan doen we het zonder voorwaarden! We doen het niet om iets goed te krijgen, maar we doen het als geschenk uit liefde. En daar geniet God van!