

# Jeruzalem

## 3000 jaar Stad van Vrede

**D**it jaar herdenkt Israël het feit dat 3000 jaar geleden de stad Jeruzalem door David veroverd werd. Maar niet alleen in Israël wordt herdacht dat Jeruzalem 3000 jaar "stad van vrede" is. Ook vele christenen in heel de wereld gedenken op de een of andere manier dit heuglijke feit.

Volgens de joodse jaartelling veroverde David de stad Jeruzalem in het jaar, dat gelijk is aan het jaar 1004 v. Chr. van onze jaartelling. Over deze verovering lezen we in 2 Sam. 5:6-16, waar staat dat David de burcht Sion veroverde op de Jebusieten. Sindsdien wordt de burcht Sion ook genoemd de stad Davids. Onze jaartelling is niet helemaal juist, want als het waar is dat de Here Jezus geboren is in het jaar 0 van onze jaartelling, dan betekent dat dat koning Herodes dan al niet meer leefde. Herodes de Grote is gestorven in het jaar 4 v Chr, en dat betekent dat de Here Jezus voor die tijd geboren is! Zodoende is het in 1996 precies 3000 jaar geleden, dat David Jeruzalem veroverde en is het bij benadering 2000 jaar

geleden, dat de Here Jezus geboren werd.

Wie de geschiedenis van Jeruzalem bestudeert, komt tot de ontdekking dat de vrede veelal ver te zoeken is geweest. De naam Jeru-Salem betekent "Stad van Vrede" Is er dan nooit vrede geweest? Wie "ja" zegt, heeft gelijk, maar wie "nee" zegt, heeft ook gelijk. Gedurende de regeringen van David en Salomo, en in zekere zin ook tijdens de regeringen van Hizkia en Josia kende Jeruzalem periodes van vrede. Toch was er geen werkelijke vrede, er was geen shalom, zoals die er wel zal zijn in de tijd van het Vrederijk, waarover we lezen bij de profeet Jesaja en in het boek Openbaring. De woorden "Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is" (Jer. 6:14 en 8:11) gelden en golden voor het aardse Jeruzalem, waar alleen vrede zal zijn in de volle Bijbelse betekenis, wanneer zondaren vrede met God ontvangen door het geloof in de Here, Jezus Christus. Jeruzalem, de stad van vrede

werd 3000 jaar geleden door David veroverd. Toch bestaat de stad al veel langer Ook de naam Jeruzalem komen we in de Bijbel al veel eerder tegen dan in de tijd van David. Vaak is het zo, dat een Bijbeltekst waarin een naam of een gebeurtenis voor de eerste keer genoemd wordt, een belangrijk licht werpt op het juiste verstaan ervan in het geheel van de Schrift. Dat zien we ook bij Jeruzalem. De eerste keer dat we over Salem lezen als de stad van vrede, vinden we in Gen. 14. Abram ontmoet daar Melchizedek, de koning van Salem, die tevens priester is



van God, de Allerhoogste. Abram erkent Melchizedek als de meerdere, want hij geeft hem "de tienden" en hij wordt door Melchizedek gezegend! De priester-koning van Salem wordt ons later in de Hebreeën-brief (Hebr. 7:1-28) getoond als een type, een voorafschaduw van de Here Jezus Christus. In Gen. 14 wijzen de stad Salem (Jeruzalem) en de koning van Salem heen naar de Grote Koning Jezus Christus.

Er is nog een tweede tekst in het boek Genesis, waar we bepaald worden bij Jeruzalem. Het gaat dan om Gen. 22, waar we lezen over het offer van Isaäk. Abraham wordt door de Here op de proef gesteld door het bevel dat hij krijgt om zijn zoon Isaäk te offeren op de berg Moria. Deze plaats blijkt later in de Schrift dezelfde plaats te zijn, die David koopt van Arauna (2 Sam. 24:18) en waar nog weer later zijn zoon Salomo de tempel bouwt. (2 Kron. 3:1) In dit gedeelte lezen we over de Dorsvloer van de Jebusiet(!) Ornan. Deze dorsvloer lag op de berg Sion, de berg die David eerder op de Jebusieten veroverd had. Zo zien we dat niet alleen de stad Jeruzalem door de ontmoeting van Abraham met Melchizedek heen wijst naar de Here Jezus Christus, maar ook wijzen de berg Moria en de dorsvloer, waar David een altaar bouwde en Salomo de Tempel

deed verrijzen, heen naar de Here Jezus!

De naam Jeruzalem komen we voor de eerste keer tegen in het boek Jozua. In de hoofdstukken 10,12 en 15 van dit boek lezen we dat de Israëlieten de stad Jeruzalem veroverden, maar zij waren niet in staat de oorspronkelijk

ke bewoners van de stad, de Jebusieten, totaal te verdrijven. Door de eeuwen heen zien we - tot op de dag van vandaag - dat deze situatie zo gebleven is! Ondanks dat is Jeruzalem altijd de plaats geweest waar de Here wilde wonen temidden van Zijn volk. De Psalmen 68 en 87 spreken daarvan. Het wonen van de Here is steeds een onvolmaakt wonen, vanwege de onvolkomenheid van zondige mensen. De aardse Tabernakel was slechts een afschaduw van de hemelse Tabernakel.

De herdenking van 3000 jaar Jeruzalem kunnen wij in een veel bredere context zien, omdat we vooral ook geïnteresseerd zijn in heel Gods handelen met en spreken over Jeruzalem door de eeuwen heen, waarbij we tevens mogen



uitzien naar de toekomst van het aardse en hemelse Jeruzalem, waarover we lezen in het boek Openbaring. Jeruzalem is voor ons de stad waar het volmaakte OFFER gebracht is, doordat de Here Jezus aan het kruis van Golgotha Zijn leven heeft gegeven voor verloren mensen, om hun door het geloof eeuwig leven te geven! Daarom is deze stad zo'n bijzondere stad en mogen wij samen met het volk Israël bidden voor de vrede van Jeruzalem. Daarover lezen we in Psalm 122. Toen de Here Jezus een keer bij Jeruzalem kwam, weende Hij over de stad Jeruzalem en zei: "Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen". Eens zal er echter een dag komen waarop de vrede van Jeruzalem zal uit-

gaan. "Uit Sion zal de Wet uitgaan en des Heren Woord uit Jeruzalem", schrijft de profeet Jesaja in Jes. 2. Als het vreedrijk de aarde vervult, zal Jeruzalem de plaats zijn van waaruit de Here regeert. Die tijd zal spoedig aanbreeken! De gelovige in Israël en daar buiten mag nu al troost vinden in de woorden van Psalm 125, waar we lezen:

*"Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid".*

Hengelo, maart 1996  
Ds J. van der Zeeuw