

Het Hogepriesterlijk Gebed

Johannes 17

In de nacht van Zijn lijden heeft Jezus gebeden. Dit zijn indrukwekkende woorden, waarbij we weten dat het kruis en het lijden helemaal in zicht is. Johannes 17 wordt ook wel het Hogepriesterlijk Gebed genoemd

Lezen: Johannes 17: 1-8

Jezus zegt dat de tijd gekomen is tegen Zijn Vader. Dat is wel een bijzondere zin, aangezien Hij eerder, bij de bruiloft in Kana had gezegd dat Zijn tijd nog niet gekomen was (Johannes 2:4). Later is er steeds meer vijandschap tegen Jezus, zoals in Johannes 7, maar wordt Hem niets aangedaan, want zijn tijd is nog niet gekomen (Johannes 7:6). Net als bij gebeurtenissen zoals in Johannes 8:20, waar Jezus in de tempel is bij de schatkist. Ook hier is Zijn tijd nog niet gekomen. Pas in Johannes 12 en 13 weet Jezus dat Zijn tijd is gekomen.

- Welke twee dingen vallen erg op in dit stuk? → Jezus geeft Zijn levenswerk aan Zijn Vader terug en Hij bidt voor Zijn discipelen.
- "... toon nu de grootheid van Uw Zoon ..." bidt Jezus tot Zijn Vader. Is dat opmerkelijk?
 - Is dit ook nog iets om te bidden in onze tijd?
- "Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen ...". Hoe zien we dat eigenlijk, eeuwig leven?
 - Hoe kunnen we God en Jezus leren kennen?
- Jezus zegt in vers 4: "Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen" (HSV). Hoe kan Jezus dit zeggen, als het kruis en Pasen nog moeten komen?
- In dit stuk horen we Jezus spreken tot Zijn Vader. Zijn die woorden dan wel zomaar voor ons bestemd? → Blijkbaar vond God het een goed dat wij hier ook een weet van hebben.

Lezen: Johannes 17: 9-19

Het gebed gaat vanaf hier over in een voorbede voor Zijn mensen.

- "Ik bid niet voor de wereld". Was dit verwacht?
 - Luther zegt in zijn uitleg bij dit gebed: "Het zou de wereld zozeer met schrik moeten vervullen, dat allen die het horen verstijven".
- Vers 12: "geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan". Wie wordt hier bedoeld? Hoe kunnen we dit rijmen met wat Jezus hiervoor allemaal bidt?
- Vers 13: "Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van Mijn vreugde" Hoe krijgen wij die vervulling van Jezus' vreugde? → Dit gebed is ook voor hen ten gehore bedoeld en daarom het een bemoediging.
- Vers 15 is een bemoediging voor ons, dat Jezus vraagt aan God om ons te beschermen tegen de duivel. Hoe vind je dit?
- Vers 16: "Zij horen niet bij de wereld". Voel je dat zelf ook?
- Vers 17: "Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid". Hoe word je geheiligd door het Woord?
 - Geheiligd zijn is afzonderen en toewijden. Toegewijd aan God. Zo kunnen we in de wereld een licht zijn. Maar dit kan niet op eigen kracht, daar hebben we Jezus voor nodig. Christenen zijn in de wereld te herkennen. Word jij ook herkend? Op welke manier?

Lezen: Johannes 17: 20-26

Vers 20 is ook een bemoediging dat Jezus dit alles ook bidt voor ons als we ook in het Evangelie geloven. Zo is Hij de Ene Middelaar tussen God en mensen (1 Timoteüs 2:5).

- Vers 21 laat zien dat Jezus om eenheid bidt. Eenheid is in de christelijke wereld soms ver te zoeken. Dat is een beschamend gegeven. Hoe kunnen wij de eenheid bewaren?

Het is erg bijzonder als je weet dat een ander voor je bidt. Jezus bidt zelfs voor de mensen die er op dat moment nog niet waren. Het is fijn als we zo voor elkaar kunnen bidden.