

**Geef jezelf op!** Ik wil in dit stukje niet aanmoedigen om je op te geven voor een commissie of iets dergelijks (*mag altijd :-)* Redd), maar ik wil eens nadenken over het opgeven van dingen in een relatie met God: welke zaken zijn er die onze geestelijke groei of die van anderen kunnen beperken? Wat moeten we opgeven in de zwarte, witte en grijze gebieden van ons leven?

## Geef zonde op

Iedereen kent wel de strijd die Paulus beschrijft: *Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.* [Rom. 7:19] Hoe vaak leven we niet volgens onze oude natuur? Gelukkig mogen we altijd weer terugkomen bij God en wil Hij ons vergeven.

Maar toch mist soms het verlangen om tegen zonde te blijven vechten, en krijgen we het commentaar: *Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde* [Hebr. 12:4]. Dan kunnen we ons afvragen of we bepaalde zondige verlangens wel op willen geven. Ergens blijven die vruchten wel op ene boom toch wel erg aantrekkelijk. Dat is het vervelende van zonde, dat je 'vlees' er eigenlijk niet mee wil stoppen.

*Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat jij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen* [Rom. 6:12]. We moeten die koning onttrenen en ons volledig richten op God en Hem alleen dienen. We weten dat we geen slaaf meer zijn van de zonde en kunnen kiezen hoe we willen leven. Ja, God wil mij heiligen, maar wil ik mij laten vormen door Hem? Wil ik me volledig richten op die heilige God?

Zijn we dan bereid extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat we niet vallen, om te blijven staan in de verzoeken? Volgen we Jezus' advies op, om ons rechteroog uit te rukken, als dat ons zou kunnen verblinden? We moeten wegsturen van de rand van onze afgronden; we moeten grenzen stellen om niet te ver te kunnen gaan. Hoe meer besef we krijgen van het verdriet dat God heeft als we zondigen, des te makkelijker het opgeven gaat van dingen, die kunnen leiden tot zonde. Ook al

kunnen die dingen op zich nog goed zijn. Maar zo beschermen we onszelf en onze relatie met God.

## Geef vrijheden op

God heeft ons de bijbel gegeven als richtlijn voor ons dagelijks leven. Vaak is duidelijk wat kan en wat niet, of iets zonde is of juist niet. Toch zijn er nog zoveel gebieden, waarbij we keuzes moeten maken, waarvoor de bijbel geen duidelijke regels geeft: is mijn kleding wel gepast in de kerk? Kan ik muziek van die hardrockband draaien? Mag sporten of werken op zondag? Kan mijn alcoholgebruik wel door de beugel? Bij al die vragen moeten we zoeken naar algemene bijbelse principes.

Kijken we bijvoorbeeld naar de problemen, die speelden in de gemeente van Korinte [zie 1 Kor. 8]: hoe moesten ze omgaan met de rituelen die hoorden bij de afgodsdienst, die zo verweven was in de maatschappij? Mochten ze bijvoorbeeld vlees op de markt kopen, dat een restant was van offers aan de goden? Of vlees eten in de restaurants bij de tempels?

Een volwassen christen heeft, volgens Paulus, de kennis dat er geen afgoden zijn: dat je door het eten van dit ex-offer/vlees niets meer of minder wordt. Het blijft gewoon vlees. Maar een christen uit die tijd, die geestelijk minder ver was, zou aangemoedigd kunnen worden dit vlees te eten, als hij andere christenen het vlees zag eten. Hij zou dan in verleiding kunnen komen om terug te keren naar die afgoden, dit alles door het onbezorgde handelen van anderen. *Dan, zegt Paulus, gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren, om wiens wil Christus gestorven is* [1 Kor. 8:8].

Alle keuzes die je maakt hebben invloed op anderen: wat je ook besluit anderen zullen erdoor beïnvloed worden. Je kan de kennis hebben dat je vrij bent om iets te doen: toch kan dit ervoor zorgen, dat andere christenen daardoor in zonde vallen. Of ook kan er grote ruzie in de gemeente ontstaan [zie Rom. 14]. Dan roept Paulus op om de extra mijl te gaan en

voorzorgsmaatregelen te nemen: *Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoet geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoet te geven* [1 Kor. 8:13]. Ook zegt Paulus: *Zo laten wij najagen hegeen de vrede en de onderlinge opbouw bevordert* [Rom 14:19]. Willen wij ook zo leven? Dat we bij alles wat we doen, afvragen of dit niet schade kan opleveren bij andere christenen, in hun relatie met God? Of dat iets de gemeenschap met elkaar kan beschadigen? Want dan hebben we een probleem met Christus zelf: soms moeten we dus vrijheden opgeven, niet alleen voor de ander, maar juist ook voor onze relatie met de Vader van die ander.

## Geef zegen op

Ik denk dat zelfs de goede dingen, die we van God krijgen, een belemmering kunnen worden in onze relatie met God. Denk eens aan het leven van Abraham: God heeft hem jarenlang een zoon beloofd. Dan wordt eindelijk de belofte vervuld, ook al leek het praktisch gezien niet meer mogelijk. Hoe ongelofelijk blij zou Abraham geweest zijn, na zo lange tijd gewacht te hebben? Hoezeer moet Abraham aan Isaak gehecht zijn geweest? Wat een enorme zegen van God!

Toch wil God Abraham iets duidelijk maken over leven met Hem: wie staat er voor Abraham op

de eerste plaats? Abraham wordt beproefd of hij bereid is zijn zoon te offeren. God heeft Abraham gezegend, maar God wil niet dat de zegen tussen Abraham en Hem in zou staan. Abraham mocht door niets meer gebonden zijn aan de wereld, want als dat wel zo was dan zou hij niet in echte vrijheid een relatie met God hebben. Abraham laat zien, dat hij God vertrouwt, ook al gaat het tegen al zijn menselijke gevoelens in; hij laat zien, dat zijn relatie met God belangrijker is dan alle aardse dingen, zelfs die enorme zegen van Isaak staat niet in de weg in een relatie met God.

In het dagelijks leven blijft het moeilijk om God in alles te vertrouwen en je niet vast te klampen aan al het goede dat je gekregen hebt, bang om het weer te verliezen. *Zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet?* [Job 2:10] Door de angst om iets moois te verliezen, kan deze zegen tussen jou en God in komen te staan. Vertrouwen we Hem volledig? Durven we al het goede weer terug te geven aan God en er in vrijheid van te genieten?

Laten we alles opgeven wat een blokkade kan zijn in een levende relatie met God!

David van Kampen a.k.a. Duck



05-29-2001

**Als je Jezus echt wilt volgen zal je al je aardse bezittingen moeten opgeven ... Je kleren, je veestapel, alles wat je hebt ... ben je bereid dat te doen?**