

## **GEHEIMEN VAN VRUCHTDRAGEN**

*Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.*

Johannes 15:16

### **GROEIEN**

**30 minuten**

Bijbelvers om te onthouden

*Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.*

Johannes 15:5

### **GESPREKSVRAGEN**

Lees Johannes 15:1-17

1. Het gaat in dit gedeelte om vruchtdragen: vrucht (vs 2), meer vrucht (vs 2), veel vrucht (vs 5), blijvende vrucht (vs 15).  
Wat voor vrucht wil de Landman graag aan ons zien?
2. Wat is het geheim van vruchtdragen? Wat doet de Landman om ons vrucht te laten dragen? Welke verantwoordelijkheid hebben we zelf? Zijn er concrete stappen die jij hierin zou moeten nemen?
3. In de verzen 7 en 16 geeft Jezus de belofte van verhoorde gebeden. Geeft God altijd zomaar alles waar we om vragen?