

Outline

Vragen vooraf: (eerste reactie, discussie later)

1. Wat is het aller belangrijkste voor God / waar geeft God de meeste eer aan?
2. Waarom/ waarvoor zijn de mensen geschapen?
3. Waarom kwam Jezus naar de aarde (motief / doel) ?

Jesaja 43:1- 8.

Waarom komen al deze zegeningen over Israël?

Waaruit bestaat deze zegen?

Waarom zijn we geschapen?

Wat spreekt je aan omtrent Gods karakter in dit stuk (wat kunnen we leren)?

Wat is de essentie van afgoderij?

Beeld hebben van God dat God niet waardig is.

Ezechiël 36:19-32.

1. Vers 25 - 27 wordt vaak geciteerd, maar waarom geeft God deze belofte?
2. Wat voor beeld van God geeft dit?

Jesaja 48:9-11, geeft ook aan dat God alle eer wil hebben. Vaker zien we dat God Israël overwinningen geeft, ter wille van zijn naam. God vindt zijn eer erg belangrijk. Wat vinden jullie van de volgende stelling:

“Het belangrijkste voor God is zijn eigen naam / eer”

Conclusie: God vindt Zijn glorie erg belangrijk en Hij heeft ons geschapen tot zijn eer.

Col. 1:15-20. (Spreekt hier ook over, maar spreekt ook over Jezus rol hierin)

1. Wat spreekt je aan uit dit stuk?
2. “Hij is het *beeld* van de onzichtbare God”. Wat wordt hiermee bedoeld?
3. Jezus heeft alle dingen met zich verzoend. **Waarom** heeft Jezus alle dingen met zich zelf verzoend. Waarom kwam Jezus naar de aarde?
Wat Jezus hier zelf over zegt: **Joh. 4:34, 12:27-28.**

Rom 3:21-26. (Spreekt van een motief voor Jezus sterven)

1. Wat is de kern en welk karaktereigenschap van God gaat dit stuk vooral over?
2. Vers 25 & 26; Hoe wil god zijn rechtvaardigheid tonen?
3. Vers 26; Wat wordt bedoeld met het woord ‘ook’ ?
4. Toont God hier in dit stuk nog meer naast zijn rechtvaardigheid?

Eph 3:8-12. (God wil ons gebruiken en onze rol wordt hier aangegeven)

1. Waarom is het evangelie aan de heidenen verkondigd?
2. Wat is Gods eeuwige voornemen / geheimenis?
3. In Jezus is dit eeuwige voornemen uitgevoerd. Op welke manier?

Uitdaging! Lees verder tot en met vers 21.

4. Hoe wordt Gods wijsheid door de gemeente bekend gemaakt?

Praktisch.

Feedback.

Kringavond bijbelstudie (11-06-2002)

Doel:

(Opnieuw) bewust maken van hetgene waarvoor wij geschapen zijn; het belangrijkste in ons leven, namelijk de glorie van God. Praktisch nadenken over hoe dit persoonlijk in ons leven naar voren gebracht wordt/ kan worden.

De lijn:

- *vragen vooraf bespreken*
 - *waarom zijn wij geschapen? Wat is voor God het belangrijkste?*
 - *Wij zijn geschapen voor Gods glorie. Hoe zit het dan met Gods liefde naar ons toe?*
 - *God is liefde !*
 - *Gods doel/ streven moet altijd voor Zijn eer/ glorie zijn, wanneer dat niet zo is zou dat betekenen dat er iets hogers is dan God zelf. Dat zou ons tot afgod dienaars maken.*
 - *Waarom is Jezus gekomen? Hoe gaat God zijn glorie in ons openbaren?*
 - *Praktisch: Wat betekent dit voor ons? Hoe gaat God zijn glorie in ons openbaren?*
 - *Vreze des Heren.*
 - *3 soorten mensen.*
 - *Intimiteit.*
 - *Feedback.*
-

Vragen vooraf: (eerste reactie, discussie later)

4. *Wat is het aller belangrijkste voor God / waar geeft God de meeste eer aan?*
5. *Waarom/ waarvoor zijn de mensen geschapen?*
6. *Waarom kwam Jezus naar de aarde (motief / doel) (= gevolg?).*

Jesaja 43:1- 8.

Waarom komen al deze zegeningen over Israël?

Vers 4; Omdat God ze liefheeft.

Waaruit bestaat deze zegen?

Waarom zijn we geschapen?

Vers 7; Tot Gods eer.

Wat spreekt je aan omtrent Gods karakter in dit stuk (wat kunnen we leren)?

Wat is de essentie van afgoderij?

Beeld hebben van God dat God niet waardig is. Daarom moeten we groeien in de kennis van God! In Jesaja 43 komt een beeld van God voor dat ons wel bevalt... Wel is waar geschapen voor Gods eer, maar God komt duidelijk naar voren als liefdevol. Hoe is het beeld van God in Eze 36?

Ezechiël 36:19-32.

1. Vers 25 - 27 wordt vaak geciteerd, maar waarom geeft God deze belofte?
2. Wat voor beeld van God geeft dit?

Jesaja 48:9-11, geeft ook aan dat God alle eer wil hebben. Vaker zien we dat God Israël overwinningen geeft, ter wille van zijn naam. God vindt zijn eer erg belangrijk. Wat vinden jullie van de volgende stelling:

“Het belangrijkste voor God is zijn eigen naam / eer”

Conclusie: God vindt Zijn glorie erg belangrijk en Hij heeft ons geschapen tot zijn eer.

Col. 1:15-20. (Spreekt hier ook over, maar spreekt ook over Jezus rol hierin)

1. Wat spreekt je aan uit dit stuk?
“Hij is het *beeld* van de onzichtbare God”. Wat wordt hiermee bedoelt?
“Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem”
2. Jezus heeft alle dingen met zich verzoend. **Waarom** heeft Jezus alle dingen met zich zelf verzoend. Waarom kwam Jezus naar de aarde?
Wat Jezus hier zelf over zegt: **Joh. 4:34, 12:27-28.**

Ik denk dat Jezus naar de aarde kwam om onze zonden te vergeven, maar dit is niet zijn hoofddoel. Het is een onderdeel van zijn plan, maar het is een onderdeel van een groter plan. Een plan dat niet al bereikt is 2000 jaar geleden!

Ook kwam Jezus naar de aarde om God te openbaren. Jezus is een beeld van de onzichtbare God. Wanneer wij God leren kennen, kunnen we ook Gods glorie bekend maken aan de mensen om ons heen.

Rom 3:21-26. (Spreekt van een motief voor Jezus sterven)

5. Wat is de kern en welk karaktereigenschap van God gaat dit stuk vooral over?
6. Vers 25 & 26; Hoe wil god zijn rechtvaardigheid tonen?
7. Vers 26; Wat wordt bedoelt met het woord ‘ook’ ?
8. Toont God hier in dit stuk nog meer naast zijn rechtvaardigheid?

Eph 3:8-12. (God wil ons gebruiken en onze rol wordt hier aangegeven)

5. Waarom is het evangelie aan de heidenen verkondigd?

6. Wat is Gods eeuwige voornemen / geheimenis?

7. In Jezus is dit eeuwige voornemen uitgevoerd. Op welke manier?
Sta even stil bij de geweldige uitdaging die God aan zijn gemeente heeft gegeven!

8. Hoe wordt Gods wijsheid door de gemeente bekend gemaakt?

Lees verder tot en met vers 21.

Dit geeft antwoord op de vraag hoe wij als gemeente deze uitdaging tot een goed einde moeten brengen.

Praktisch. Wij zijn geschapen tot eer van God. Hoe vereren wij God in ons leven op dit moment? Hoe vaak zijn wij bewust van hetgeen waar God ons voor geschapen heeft.s

Feedback. Wat spreekt je aan. Is er iets wat extra naar voren is gesprongen vanavond?

Als we deze twee teksten met elkaar vergelijken, hoe moeten wij God nu zien? Wij zijn geschapen voor Gods glorie. Hoe zit het dan met Gods liefde naar ons toe?

- God is liefde !
- Gods doel/ streven moet altijd voor Zijn eer/ glorie zijn, wanneer dat niet zo is zou dat betekenen dat er iets hogers is dan God zelf. Dat zou ons tot afgod dienaars maken.

God vind zijn glorie het belangrijkste en Hij heeft ons geschapen voor zijn glorie. Jezus kwam naar de aarde om ons te bevrijden van zonden, waardoor Gods glorie in ons openbaar kan worden. Hoe gaat God zijn glorie in ons openbaar maken?

- Col. 1:9-20
- Rom. 9:16-29 (We are glorified as well (Rom 8:29-30)).
- Joh. 4:34, 12:27-28 (Jezus kwam om de Vader te verhogen).
- Rom. 3:21-26 (Vraag vers 26)
- Eph. 3:8-12

Wat betekent dit nu voor ons?

- Vreze des heren (Eerste gebod voor israël / hier werd abraham op getest)
- God zoekt 3 soorten mensen (Heb. 1:9, Joh. 4:23, Ezek. 13:5, 22:30)
- Intimiteit (Joh. 15).