

God is onveranderlijk

Maar hoe zit dat?

We hebben het allemaal geleerd: God is de onveranderlijke, Ik ben die Ik ben, hij die is, was en zal zijn. God is altijd dezelfde en daarom is Hij betrouwbaar. Maar als we naar de Bijbel kijken, vinden we dit eigenlijk vinden best lastig.

Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob bent daarom niet omgekomen (Maleachi 3:6, HSV).

We zien het oude testament waarin iedereen zijn best moest doen en waar je gestraft werd voor je daden en moest offeren voor vergeving. In het nieuwe testament zien we dat God genadig is en dat we door onze daden nooit gerechtvaardigd kunnen worden. Waarom lijkt dit zo verschillend en waarom zegt God dan toch van zichzelf dat hij onveranderlijk is?

Een tijdje geleden zou ik hebben gezegd dat je de genade uit het nieuwe testament pas echt kunt begrijpen als je ook begrijpt wat rechtvaardigheid inhoudt. Genade wordt pas waardevol wanneer je weet waar je van verlost wordt. Het oude testament laat deze rechtvaardigheid zien.

Op zich is dit wel waar, maar het is erg beperkt. Je kunt veel nuances zien als je goed gaat lezen. Uit liefde koos God een volk en als het Hem volgde, gaf hij hen zegen. Als ze God opzij zetten, viel die zegen weg, maar dat deed God alleen zodat ze weer naar Hem zouden terugkeren. God wilde zijn volk leren Hem te vertrouwen en gaf hen daarom steeds een nieuwe kans.

Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad zal Ik niet komen (Hosea 11:8-9, HSV).

Terwijl het volk zijn eigen gang gaat, stuurt God profeten. Tijdens mijn onderzoek naar profeten en hun karakter, ontdekte ik ook steeds meer van het karakter van God. Waar Hij boos is op zijn volk en hen dreigt te straffen, laat Hij ook zijn hart zien. Hij is intens verdrietig bij het idee dat Hij zijn volk moet straffen en roept hen steeds op zich te bekeren. Hij wil hen zegenen met vruchtbare grond, goede oogsten, sterke steden en politieke en militaire rust. Daarvoor moeten ze wel naar Hem terugkomen en zich weer netjes gedragen. God wil genadig zijn. Zolang Hij je roept, heb je nog kansen.

Uw weerspannige daden heb ik weggewist als een wolk, uw zonden als een nevel; keer terug tot Mij, want ik heb u verlost (Jesaja 44:22, Willibrordvertaling).

Ik, Ik ben het, die omwille van Zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet (Jesaja, 43:25 NBV).

Aan de andere kant zie je ook de rechtvaardigheid die terugkomt in het Nieuwe Testament. Jezus zelf roept mensen op om rechtvaardig te leven. Paulus legt uitgebreid uit waarom je het niet kunt maken om te zondigen wanneer je weet dat je door Christus' offer gered wordt. Jakobus vertelt dat het je daden zijn die laten zien dat je God volgt.

Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is (Mattheüs, 5:48, HSV).

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:13, HSV).

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? (...) Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood (Jakobus 2:14, 26, HSV).

En zo blijken rechtvaardigheid en genade een voorname rol te spelen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. God is onveranderlijk. Je moet alleen soms wat beter kijken.