

Don't let the world around you squeeze you into its own mould

Wordt hervormd

Ik ben heel enthousiast over dit thema. Ik ben vooral enthousiast omdat ik meen dat dit iets is wat de Here God tegen ons wil zeggen en waar Hij mee aan het werk wil gaan in onze levens. Dat vind ik heel boeiend en spannend en ik ben erg benieuwd hoe God deze dingen in onze levens gaat uitwerken.

Paulus schakelt in de Romeinenbrief, na in de eerste hoofdstukken nadruk gelegd te hebben op leer, in hoofdstuk 12 over op de praktijk. In de eerste elf hoofdstukken heeft hij uitgebreid uitgelegd wat God voor ons in Jezus

Dit is ons jaarthema en het geeft aan waar wij als groep dit jaar samen met de Here God mee bezig willen zijn.

gedaan heeft en waarom dat nodig was. (In theologische termen: hij heeft de leer van rechtvaardiging, heiliging en uitverkiezing uitgelegd). Vandaar dat hij hoofdstuk 12 begint, als hij de gevolgen van deze leer voor ons dagelijks leven wil laten zien, met een "beroep op de barmhertigheden Gods". Hij bedoelt hiermee: de overvloedige liefde en genade van God die gebleken is uit wat hij in de voorafgaande hoofdstukken heeft geschreven.

"Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhertigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer : dit is uw redelijke erediens. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene".

Er is een engelse versie hiervan die dit vers op een leuke manier onder worden brengt: **Don't let the world around you squeeze you into its own mould, but let God re-mould your minds from within, so that you may prove in practice that the plan of God for you is good,**

meets all his demands and moves towards the goal of true maturity. (*The New Testament in Modern English, J.B.Phillips*). Dit jaar willen wij Paulus' aanmoediging aan de Romeinen ter harte nemen; ons thema is: "Don't let the world around you squeeze you into its mould", ofwel "**Wordt Hervormd**".

Wat zegt Paulus hier? Wat is zijn boodschap aan de Romeinen? In de eerst plaats is het Paulus' verlangen voor de Romeinen dat ze heel bewust en met overgave met God en voor God leven. Hij wijst ze ook op een gevaar, op iets wat ze zou kunnen tegenhouden in hun leven met God: ze moeten uitkijken dat ze niet ongunstig beïnvloed worden door de wereld om zich heen; een wereld die niet zoekt naar Gods wegen. Ze moeten opletten dat ze, misschien zelfs zonder het goed in de gaten te hebben, niet meegenomen worden (gevormd worden) door de wereld waarin zij leven, maar dat zij zich eerder door God laten veranderen, conform Zijn normen.

Hier gaat het om meer dan het voornemen naar Gods principes te leven; het gaat er niet om dat de Romeinen zich in moeten spannen en hard moeten werken om anders te zijn. Nee, ze moeten zich laten veranderen door God Zelf. Van het Griekse werkwoord hier is ons woord "metamorfose" afgeleid. God wil ons veranderen. Dit heeft natuurlijk wel met een

wilsbeslissing te maken. Ik moet wel bereid zijn me door God te laten veranderen. Ik moet wel openstaan voor het werk van Zijn Geest in mijn leven. Maar de verandering moet door Hém teweeg gebracht worden.

De wereld waarin de Romeinen leefden - het Romeinse Rijk - was een wereld die gekenmerkt werd door goddeloosheid. Men

We verwachten dat anderen volgens onze eigen waarden zullen handelen

Het Romeinse Rijk schijnt ook ten onder gegaan te zijn juist door dit loslaten van morele normen. In zo'n wereld leven wij ook. Wij leven in een wereld die zich steeds meer van God afwendt en zich afkeert van de richtlijnen en normen die Hij ons geeft. Daarom dat deze verzen heel actueel voor ons zijn. Wij lopen ook het risico dat wij zo beïnvloed worden door de wereld om ons heen dat wij niet meer door hebben waar ons leven afwijkt van Gods normen.

Of je het namelijk leuk vindt of niet: je bent een kind van jouw generatie. Je wordt altijd beïnvloed door de cultuur waarin je leeft. De normen en waarden die jou eigen zijn, de leefregels of richtlijnen waarnaar jij jouw leven richt, heb je ergens vandaan. Een groot deel van je waarden en normen zullen hun oorsprong in je opvoeding hebben. Maar ook de omgeving en cultuur, en de tijd en generatie waarin je grootgebracht bent, zullen je beïnvloed hebben.

Vaak hebben wij niet in de gaten dat wij culturele wezens zijn, d.w.z. dat wij allemaal door onze cultuur gevormd en beïnvloed zijn. Vaak is het pas wanneer we onze eigen cultuur verlaten en naar een andere cultuur gaan dat we merken hoe zeer wij door onze eigen cultuur bepaald worden.

Waar wij ook rekening mee moeten houden is dat we ook een bepaalde waarde hechten aan die overtuigingen. Onze "waarden" zijn de gewichten die we koppelen aan onze overtuigingen. Culturele waarden zijn niet perse juist of onjuist; sommige zullen dichterbij Gods normen liggen dan anderen. Maar culturele waarden hebben wel een emotionele lading: we zijn zo opgevoed dat we innerlijk van overtuigd zijn dat onze eigen waarden de beste en de enig juiste zijn. We verwachten ook dat anderen volgens onze eigen waarden zullen handelen en wanneer men dat niet doet beoordelen wij hun gedrag; naar ons gevoel handelen zij niet "correct".

Laat mij jullie hier een voorbeeld van geven :

In het Westen is men doorgaans erg doel en tijd gericht, terwijl in Afrika de mensen meer mensgericht zijn. Onze respons hierop is niet neutraal. Vaak wordt na-

melijk gezegd of gedacht: "Wat zijn de Afrikanen lui en langzaam." Maar de Afrikaan schudt zijn hoofd en begrijpt niet waarom

de Europeanen geen tijd hebben voor mensen.

Als Christenen lopen wij het gevaar dat wij onze culturele waarden met Gods normen verwarren. D.w.z. dat de emotionele lading of gewicht dat wij aan een bepaald gedrag of overtuiging hechten, voor ons gevoel een bijbelse waarde is. Dus we hebben de neiging iemands gedrag als "fout" te beoordelen en voor ons gevoel het idee hebben dat iemand naast Gods normen zit, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Met het net gegeven voorbeeld : Een westerling zal zeggen dat het bijbels is om een goed rentmeester te zijn van je tijd en dat wij de "gelegenheid ten nutte moeten maken" (Efeziërs 5.16). Met dit in gedachten zal hij de manier van met tijd omgaan van Afrikanen beoordelen als niet bijbels. Echter, de Afrikaan heeft ook een bijbelse onderbouwing voor zijn gedrag. Je moet immers je naaste liefhebben en er voor hem zijn. De Europeaan begrijpt Gods bedoelingen niet!

Een tweede gevaar voor ons is dat we naar onze cultuurbepaalde normen handelen zonder in de gaten te hebben dat ze strijdig zijn

Als christenen lopen wij het gevaar dat wij onze culturele waarden met Gods normen verwarren

met Gods normen. Ons gevoel dat die waarden "juist" zijn is zo sterk dat we er onbewust vanuit gaan dat ze overeenkomen met Gods normen. Wij vinden dat wij "bijbels handelen", of dat een ander onbijbels handelt. Vaak weten wij onze waarden zelfs te rechtvaardigen met een bijbeltekst die

bij nader inzien uit zijn context gehaald is.

Bijvoorbeeld : In de 17de en 18de eeuw, naar aanleiding van Kol.3.22 : "Slaven gehoorzaamt uw heren", werd slavernij "bijbels" verdedigd. Maar, dit vers was geschreven om een richtlijn aan gedrag te geven aan mensen die slaven waren, niet om slavernij te veroorloven.

Laat mij ook nog een paar voorbeelden geven uit onze tijd. Een eerste voorbeeld betreft onze verantwoordelijkheid voor onze ouders en familie. In onze tijd verzorgt "de staat" de ouderen. Er is AOW (hoe lang nog?) en er zijn bejaardenhuizen wanneer ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Bijbel leert ons dat de huidige generatie een verantwoordelijkheid heeft voor de vorige (1 Tim. 5:4-5,8; Marcus 7:10-13). Voelen wij ons verantwoordelijk voor onze ouders? Zijn wij er op voorbereid om ook financieel voor hen te zorgen? Of hen in huis te nemen wanneer ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen?

Een tweede voorbeeld: respect tonen voor ouderen. Wanneer je naar huidige kinderprogramma's (bijv. Sesamstraat) kijkt, zie je dat oudere personen vaak niet met respect behandeld en soms uitgelachen worden. De Bijbel echter roept ons op om respect te hebben voor mensen die ouder zijn dan wij (Lev.19.32). Wanneer je naar het Jeugdjournaal kijkt dan wordt gecommuniceerd dat de mening van kinderen net zoveel gewicht heeft als die van ouderen. Natuurlijk moeten kinderen serieus worden

genomen en moet er goed naar hen worden geluisterd, maar de Bijbel vertelt juist dat jongeren opmerkzaam moeten zijn op wat ouderen zeggen, omdat zij veel meer levenswijsheid hebben (zie het boek Spreuken).

Zo zien wij dus dat onze cultuur, tijd en generatie ons beïnvloedt bij het vormen van onze waarden en normen. Vaak zullen deze waarden ook meegenomen worden in ons geestelijk leven zonder dat wij erbij stilstaan. Laat mij hier ook een paar voorbeelden van geven:

Onze tijd is heel erg ik-gericht. Onder Christenen zie je dit terug in de nadruk op "je persoonlijke relatie met God". In de Bijbel wordt er echter veel meer nadruk gelegd op de gemeenschappelijke beleving van ons geloof.

Verder is er tegenwoordig een grote nadruk op het individu (individualisme) en wordt je geleerd onafhankelijk te zijn. Dit is echter erg strijdig met de bijbelse leer dat wij samen een lichaam vormen en heel erg van elkaar afhankelijk zijn.

Kortom: het thema "Don't let the world squeeze you into its mould" is heel actueel voor ons! Als het ons hartsverlangen is door God gevormd te worden en dicht naar Hem toe te groeien, dan is het noodzakelijk dat wij ons hart en leven openstellen voor Hem. We hebben het nodig bewust te worden van onze culturele normen en waarden en ze grondig te toetsen aan Gods normen en Woord. Romeinen 12 vers 1 en 2 kunnen ons hier heel praktisch bij helpen.

Is het ook jouw hartsverlangen en gebed om dicht naar God toe te groeien, om door Hem gevormd te worden? Ben je bereid je door Hem te laten veranderen en dingen los te laten die je waarschijnlijk kostbaar zijn? Een waarschuwing: het kan pijnlijk zijn. Het is nooit makkelijk

losgerukt te worden van iets waaraan je gehecht bent en reken maar dat je steigert wanneer er gekomen wordt aan jouw waarden en normen. Maar als dit ook jouw verlangen is dan zou ik je willen uitdagen om samen met mij (dit is mijn gebed) te bidden: "Here Jezus, help mij bereid te zijn door u gevormd (hervormd) te worden en mij door U te laten veranderen. Geef mij ogen om de blinde vlekken in mijn leven te zien en te onderscheiden wat van u afkomstig is en wat van de wereld om mij heen."

Juist omdat dit laatst niet zo eenvoudig is zullen wij er voortdurend door het jaar heen op terugkomen en een aantal specifieke onderwerpen onder de loep nemen. Voorbeelden: ons leven met God, onze omgang met anderen, onze kijk op sexualiteit, geestelijk leiderschap. Het belooft dus een boeiend jaar te worden en ik ben benieuwd naar wat God in onze levens - persoonlijk en gemeenschappelijk - gaat doen!

Jenny

Het is nooit makkelijk losgerukt te worden van iets waaraan je gehecht bent
