

van
een
ordt
De
aan
an-
ner,
arc.

BROOD, DAAR ZIT WAT IN!

Joh. 6:26,27: Ik zeg u, gij zoekt Mij niet omdat gij tekenen kunt zien, maar opdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal.

Brood, elke dag werk ik er wel een halve van naar binnen. Soms kun je om diverse redenen geen brood eten en pas dan merk je hoe belangrijk het is. Brood is voor de meeste van ons een belangrijk deel van ons dagelijks voedsel. Voor de Joden in de tijd van Jezus was dat net zo. Voor hun was brood nog veel belangrijker. Als Jezus op een dag vijf broden en twee vissen verdeelt onder vijfduizend mensen, geloven ze dat Hij de profet is, die in de wereld komen zou.

De bovenstaande tekst geeft de reactie van Jezus aan. Hij is niet een koning, die zorgt, dat ze genoeg te eten krijgen. Van hem krijgen ze een ander brood te eten: brood des levens. Hijzelf is het brood des levens. In vers 35 zegt hij namelijk: *Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.* Jezus laat blijken, dat Hij de weg tot de Vader is en dat we tot hem moeten komen. Nu kun je

wel denken: Wat heb ik hier aan? Jezus is al mijn Verlosser en mijn Heer. Daarom kan ik beter de volgende vraag stellen: Is dit levende brood wel *dagelijks* brood voor jou?

Ik merk bij mezelf, dat ik mijn persoonlijke bijbelstudie nog wel eens een keertje oversla, maar mijn boterhammetje eet ik altijd. In Matt. 4:4 wijst Jezus hier ook op, als de satan hem probeert te verzoeken. Voor mij was echter de belangrijkste vraag uit dit bijbelgedeelte: Om welke spijs werk ik?

Als je op zoek bent naar een baan, dan zijn de belangrijkste criteria vaak: inkomen, is het leuk werk. Ik zei altijd: Ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. Jezus zegt: werk niet om te leven, maar werk om mij! Ik ben het levende brood! Dit wetende kunnen we inderdaad zeggen: Brood, daar zit wat in!

Tim de Rooy

Adv^vERTen^{Ti}e

Ik ga per 1 september aan de Hogeschool studeren en zoek een kamer.

Niek Arentsen
Telefoon: 0597-420892
E-mail: m.j.arentsen@wxs.nl

