
Begin met God te gehoorzamen

Nieuwtestamentische gehoorzaamheid betekent dat men acht slaat op Gods Woord, buigt voor Zijn autoriteit en Zijn aanwijzingen opvolgt. Dit soort gehoorzaamheid is in het hedendaagse christendom nagenoeg uitgestorven. Zo nu en dan wordt er nog wel wat aarzelend over geprekeet, maar zo zwak dat het leven der toehoorders er nauwelijks door wordt beïnvloed. De moderne christenheid heeft de gehoorzaamheid verwekelijkt. Zij wordt of in het geheel niet of half verontschuldigd vermeld, maar vooral zonder enige nadruk! Hoe komt dat? Vast en zeker doordat voorganger en gemeente gehoorzaamheid met werkheiligheid verwarren. Men wilde zich losmaken van de dwaalleer van het heil uit de werken en verviel daarbij in de dwaalleer van het heil zonder gehoorzaamheid. In onze ijver het wetticisme uit te bannen hebben wij het kind met het badwater weggegooid. De bijbel kent echter geen heil zonder gehoorzaamheid. Paulus betuigt dat hij de opdracht had te prediken "gehoorzaamheid des geloofs onder alle heiligen" (Romeinen 1:5). Hij herinnert er de Romeinse christenen aan dat zij vrijgemaakt van de zonde en "van harte gehoorzaam geworden" zijn (Romeinen 6:17). In het Nieuwe Testament bestaat er geen tegenstelling tussen geloof en gehoorzaamheid. Tegenstellingen bestaan er echter zeer wel tussen geloof en werken der wet, alsook tussen wet en genade. Doch niet tussen geloof en gehoorzaamheid. De schrift erkent geen geloof dat niet tegelijk tot gehoorzaamheid leidt, dat wil zeggen gehoorzaamheid welke voortspuit uit geloof. Dat zijn de twee zijden van een en dezelfde medaille. Zouden we de twee zijden van elkaar scheiden, dan verliest de medaille haar identiteit en daarmee haar waarde, zo goed als ook elk der zijden waardeloos zou zijn. Geloof en gehoorzaamheid zijn dus onafscheidelijk met elkaar verbonden. Helaas denken velen te kunnen geloven zonder de oprechte bedoeling te hebben God gehoorzaam te zijn. De boodschap van het kruis heeft twee basiselementen:

- 1) beloften en uitspraken die geloofd moeten worden;
- 2) geboden die moeten worden opgevolgd. Dus is ten eerste geloof nodig en ten tweede gehoorzaamheid. Beloften en uitspraken kunnen slechts geloofd worden. Men kan ze niet gehoorzamen, omdat ze afhankelijk zijn van kennen en niet van willen. Op dezelfde wijze kan men niet een gebod geloven. Een gebod appelleert aan de wil, niet aan de kennis. Wij kunnen natuurlijk geloven

dat het gebod juist is. Wij kunnen erop vertrouwen dat het een goed en rechtvaardig gebod is, maar dat is niet toereikend. Wij hebben ten opzichte van het gebod geen standpunt ingenomen zolang we het niet opvolgen of afwijzen. Als wij willen geloven daar waar wij eigenlijk dienen te gehoorzamen, en omgekeerd, komen wij in een doolhof zonder uitgang terecht. De boodschap van de gekruisigde Christus en de schat van bijbelse uitspraken die dit gebeuren omgeven, bestaan in geloof en in gehoorzaamheid. Zo kon de apostel Paulus zelfs van geloofsgehoorzaamheid spreken zonder met zichzelf in tegenspraak te komen. "Het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft" (Romeinen 1:16) en "voor allen die Hem gehoorzamen is Hij een oorzaak voor eeuwig heil geworden" (Hebreëen 5:9). Deze beide uitspraken horen bij elkaar. Zij vormen een innerlijke eenheid.

Gevolgen van ongehoorzaamheid

De moderne boodschap is daarom zo zwak omdat zij het geloof overaccentueert ten koste van de gehoorzaamheid. Dat is zover doorgewoerd dat miljoenen christenen leven met de gedachte dat 'geloven' gelijk staat met 'gehoorzamen'. Het resultaat is een verstandschristendom. Het verwacht fantasie met geloof. De overtuigingen hebben geen ruggegraat. Het geloof is meestal gedegradeerd tot een voor waar houden van bepaalde waarheden. En dat alles wil doorgaan voor rechtzinnigheid! Er zijn mensen die reeds zo lang in de ijle lucht van zulk een 'geloof' geleefd hebben, dat men ze bijna niet meer op de grond van de nuchtere feiten kan terugbrengen. De ongehoorzaamheid heeft hun benen verlamd en hun ruggegraat opgelost. Zij zinken weg in een ondefinieerbare hoeveelheid godsdienstige theorieën, geloven alles en volgen niets op. Ze reageren diep geschokt wanneer het woord 'gehoorzamen' valt en verbinden daarmee dwaalleer en eigengerechtigheid en menen dat het slechts daar gedijen kan waar het woord der waarheid niet juist wordt gebracht. Voor hen bestaat nieuwtestamenteel christendom in leerstellingen en meningen. Al het andere bestempelen zij als wetticisme en werkheiligheid. Zijn de reformatoren daarvoor gestorven? We zouden deze instelling eenvoudig als modeverschijnsel kunnen afdoen. Maar dit soort geloofsbelijdenis is geen zeldzaamheid. Zonder twijfel heeft de gemeente van Jezus door deze verkeerde geloofsopvatting en door het gebrek aan gehoorzaamheid geleden. Zo werd in deze eeuw op tragische wijze een opwekking verhinderd. Het enige geneesmiddel voor deze ziekte is het verwijderen van de oorzaak. Daar is moed voor nodig, maar de inspanning wordt beloond. Beloften voor wie gehoorzaamt

Het Nieuwe Testament beschrijft de vrucht der gehoorzaamheid: Het huis van een gehoorzaam man is op de Rots gebouwd (Mattheüs 7:24). Hij wordt door de Vader geliefd en Vader en Zoon openbaren Zich aan hem en wonen bij hem (Johannes 14:21,23). Hij zal in de liefde van Christus blijven (Johannes 15:10). Door gehoorzaamheid aan de verkondiging van Christus is hij vrijgemaakt van de zonde en wordt een dienaar van de gerechtigheid (Romeinen 6:17,18). De Heilige Geest wordt hem gegeven (Handelingen 5:32). Hij wordt bevrijd van zelfmisleiding en in zijn doen gezegend (Jacobus 1:22-25). Zijn geloof wordt volkomen (Jacobus 2:22). Hij heeft volkomen zekerheid aangaande zijn betrekking tot God en vertrouwen in het gebed, zodat hij ontvangt de dingen waar hij om vraagt (1 Johannes 3:18-22). Dat is slechts een kleine bloemlezing uit nieuwtestamentische schriftplaatsen. Belangrijker dan afzonderlijke schriftplaatsen is het feit dat heel het Nieuwe Testament in die richting wijst. Over individuele teksten mag men discussieren, maar over de algemene tendens van de Schrift bestaat geen twijfel. Wat heeft dat voor consequenties? Wat betekent het voor mij vandaag? Niets anders dan dat Gods kracht mij ter beschikking staat opdat ik ten uitvoer kan brengen wat mij wordt opgelegd. God is bereid mij overvloedig te zegenen zodra ik begin met Zijn duidelijke aanwijzingen op te volgen. Wij hebben geen nieuwe leer, geen nieuwe beweging, geen 'sleutel', geen evangelisten uit het buitenland, geen dure cursussen nodig om ons de weg te wijzen. De weg ligt voor ons zo duidelijk als een 4-baans snelweg.

Vandaag beginnen met gehoorzaam te zijn

Begin er vandaag mee! Hoe? Doe eenvoudig het naastbijliggende om de wil van de Here te doen. Indien er zonde in uw leven is, breek er onmiddellijk mee. Laat het liegen, het kwaadspreken, de oneerlijkheid, kortom datgene waarin uw persoonlijke zonde bestaat, na. Mijd de dingen waarmee de Here niet wordt geëerd. Sluit vrede met ieder mens die u hebt gekwetst. Vergeef ieder mens die u pijn heeft gedaan. Help wie in nood verkeren en verleen steun aan de verbreiding van het evangelie. Offer tijd en gemak op om anderen te helpen. Bid. Neem deel aan de gemeentelijke samenkomsten. Sta op de bres voor Christus daar waar uw getuigenis nodig is, niet alleen wanneer het u goed uitkomt. Laat geen moeite u teveel zijn en zie niet op tegen consequenties. Lees ijverig in Gods Woord om heel Gods wil voor u te vernemen en doe hem zoals u hem verstaat. Begin vandaag met het naastbijliggende. Laat Gods Woord doorklinken in uw leven en geef in uw leven gestalte aan hetgeen u in het Woord van God leest.

A.W. Tozer

(door Martin & Sybrandus)