

*Het onvergetelijke verhaal van de man die niet wachtte op ...*

# De Roeping

Anne van der Bijl

*"Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd; hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here HERE." (Ezechiël 22:30,31)*

We hebben allemaal momenten dat we heel erg met onze toekomst bezig zijn. Wat moet ik gaan studeren? En waar? Wat wil ik worden? Hoe zal mijn toekomst eruit zien? Ik ben er zelf heel erg mee bezig op het moment. Over zo'n anderhalf jaar ben ik afgestudeerd, en wat dan... Verder studeren? Werken? Wat wil ik eigenlijk, en nog veel belangrijker: wat wil God? Wat is Gods plan met mijn leven en dat van Rogier? Hoe gaat Hij ons inzetten in zijn Koninkrijk? Ik ben daar enorm veel over aan het nadenken, en dat was ook een van de redenen waarom ik dit boek heb gekocht. Ik hoopte een idee te krijgen van wat God met mijn leven wil. Wel, dat was even schrikken. Anne van der Bijl is niet een type van de fluwelen aanpak, nee, hij zegt gewoon waar het op

staat. Hij gelooft niet in roeping, de enige roeping die we hebben, zo stelt hij, is gehoorzaamheid aan God. In alles. En wat vraagt God van ons? "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert

hen onderhouden al wat ik u bevolen heb." (Matt. 27:19) Dat vraagt God van ons. Het volgende probleem is: waar? Hoe? Wanneer? Om dit soort vragen "op te lossen" heeft Anne van der Bijl een soort tien stappen plan gemaakt, om het proces aan te geven wat je moet doorlopen om God volledig in je leven te laten werken. Elke stap licht hij toe met voorvallen uit zijn leven, zodat het geen droge opsomming of Bijbelstudie wordt.

Anne van der Bijl is directeur van de stichting Open Doors die zich inzet voor vervolgd christenen, waar ook ter wereld. In het verleden heeft Open Doors grote projecten gehad in China en de voormalige Oostbloklanden, nu is hun aandacht vooral gericht op de moslimlanden. Overigens hebben ze daarnaast nog steeds projecten lopen in onder andere Azië. Anne van der Bijl begon zich in 1955 in te zetten voor de lijdende Kerk en hieruit is de wereldwijd vertakte organisatie Open Doors voortgekomen. De Roeping is niet zijn eerste boek. In de Agapost heeft al eerder een recensie gestaan van "en God bedacht zich..." gestaan.

Stap 1: Luister naar Gods profetische woord voor vandaag. Wanneer zijn we profetisch? Van der Bijl geeft drie criteria:

- we kennen God en we weten wie Hij is, zoals de Bijbel het ons leert
- we hebben een boodschap die mensen verandert
- we hebben een bestemming waar we de boodschap mogen brengen.

We moeten veel Bijbel lezen en veel bidden om Hem beter te leren kennen. Het is goed om ook specifiek te bidden voor iets wat je raakt, een bepaalde organisatie of een bepaald land.

هذا طريقي في الكفاح  
فيا أخي اتمم كفاحي

Verzamel daar informatie over, zodat je ook weet wat je moet bidden. God zal ons door middel van zijn woord duidelijk maken hoe en waar Hij ons in wil schakelen in het doorgeven van zijn boodschap. Dit betekent dat Hij je naar een plaats kan sturen, waar jouw boodschap niet op prijs wordt gesteld. ben je desondanks toch bereid om te gaan?

Stap 2: Besluit vandaag te doen wat de Bijbel zegt. Het gaat erom dat we initiatief moeten nemen. "Als je niet het voorste paard bent, heb je altijd hetzelfde uitzicht", zegt een Amerikaans spreekwoord. Als we niet gaan waar het nodig is en alleen daar gaan waar het veilig is, komt de vervulling van de zendingsopdracht geen stap dichterbij. In plaats daarvan moeten we een plan maken, zorgvuldige voorbereidingen treffen. Doe onderzoek naar het betreffende land. Praat met zendingen die er zitten of zaten. ga erheen voor een (korte) vakantie. Kortom: wees er actief mee bezig.

Stap 3: Wees volhardend in het gebed. Het gebed gaat vooraf aan het echte werk. We kunnen immers niets doen zonder Gods hulp. We moeten voor en tegen bidden; voor alle mensen die het evangelie nog niet gehoord hebben in dat land en voor de gemeente, dat ze de leiding van God zullen ervaren, en tegen de machten die Gods wil weerstaan, of dat nu mensen of organisaties zijn. Het gaat niet om het aantal gebeden, maar om de diepgang ervan. We moeten bij de Troon van God voorbede doen, en ook voor onszelf bid-



den dat we daarheen zullen gaan waar God ons kan gebruiken als zout der aarde en licht der wereld.

Stap 4: Bereid je voor op full-time christen zijn. God roept ons allemaal om hem full-time te dienen. We moeten hem gehoorzamen, zodat Hij ons daar in kan zetten waar Hij ons nodig heeft, dat is onze roeping. God werkt niet met vrijwilligers.

Stap 5: Overschrijd iedere grens of barriere die door de duivel is geïnspireerd. Grenzen overschrijden is de logische stap wanneer we de stappen van gebed en voorbereiding hebben gezet. Daar mogen we het immers niet bij laten. We moeten eerst de legale manieren proberen, maar als het daarmee niet lukt, moeten we de hogere wet van God gehoorzamen, en elke methode aangrijpen die voorhanden is. We moeten het initiatief nemen. Er zal een confrontatie plaatsvinden als je erop uitgaat, want je begeeft je op het terrein van



de vijand. Maar: God zal je de kracht geven om in die confrontatie sterk te staan.

Stap 6: Grijp je kans

en wees daar waar nodig is. Soms is het genoeg alleen maar aanwezig te zijn. We hoeven niet meteen grote campagnes te houden of wonderen te verrichten. Nee, we moeten de aanwezigheid van Christus in de situ-

atie brengen. Jezus woont in ons, dus als wij ergens zijn, is Hij daar ook. Planning is heel belangrijk, maar wanneer we eenmaal ergens zijn, moeten we ons door God laten leiden naar de juiste mensen en situaties. Dit is "aanwezigheidsevangelisatie".

Stap 7: Laat weten dat je christen bent. We moeten als we ergens aanwezig zijn, ons uitdrukkelijk bekend maken als christenen. Zoek andere gelovigen op. Pas als we naar buiten treden en ons bekend maken, kan de wereld weten wie

Jezus is. Denk maar aan Jozef in de gevangenis, eerst was hij alleen aanwezig als gelovige, maar toen hij de kans kreeg maakte hij zich bekend als gelovige (namelijk toen de schenker en de bakker met hun dromen kwamen). Hij nam zelf het initiatief om zich bekend te maken!

Stap 8: Wees bereid te blijven waar God je geroepen heeft. We mogen niet volstaan met korte-termijn evangelisatie. We moeten bereid zijn te blijven en lange-termijn werk op te zetten, permanente evangelisatie.

Stap 9: Gebruik je podium om Gods boodschap te verkondigen. Elk christen zou moeten streven naar de openlijke en vrije verkondiging van de boodschap van God. Dit punt bereiken we pas nadat we de eerste acht stappen hebben gezet en het recht van spreken hebben verworven. Het gaat ons echter niet alleen om het recht van verkondigen, maar ook om de verkondiging zelf. We moeten Jezus' heerschappij overal verkondigen, ook als het niet

mag. We moeten Zijn overwinning proclameren, overal. De wereld is van God en we mogen haar voor hem openen. Ter illustratie: Open Doors heeft een gebedscampagne van zeven jaar gehad voor de Sowjet-Unie en na die zeven jaar viel de muur!

Stap 10: laat Gods kracht door je heen stromen naar een wereld in nood. Op dit moment is de islam de grootste uitdaging voor de gemeente van Jezus Christus. De kerk in het westen is bij lange na niet zo toege-

wijd, vastberaden en krachtig als veel moslimgroepen. Het percentage christenen in het Midden-Oosten daalt enorm snel. Veel christenen emigreren. Maar wij moeten naar de moslims toegaan, hen tegemoet treden met de liefde van God. Jezus is ook voor hen gestorven! het gaat om kracht-evangelisatie, de kracht van God in het leven van een man of vrouw die volledig afhankelijk van Hem is. Kracht-evangelisatie is het resultaat van jaren plannen maken, bidden, voorbereidingen treffen, aanwezig zijn, enzovoort.

Dit boek is een grote krachtige oproep om je leven in dienst van God te stellen. Ik kan het echt iedereen aanbevelen. het leest weg als een spannend boek en het verveelt geen moment. Na het lezen van De Roeping kan ik maar een ding zeggen: mijn God is een machtig God en ik kan niet anders dan hem gehoorzaam zijn. Dus: ik ga beginnen bij stap 1 en ik zie wel waar God me laat uitkomen.

Rachel