

Alle dingen werken mee ten goede

"Our bad things turn out for good.

Our good things can never be lost.

And the best things are yet to come."

De christelijke levensverwachting volgens Jonathan Edwards

Als christenen horen we vaak dat wij blij mogen zijn: We weten dat God bij ons is en dat we geen kwaad hoeven te vrezen. Toch herkennen we allemaal het probleem van lijden: want als God bij ons is, waarom overkomt ons dan toch vervelende dingen? Waarom worden christenen dan ook ziek? En waarom geneest God niet (altijd) wanneer wij daarom vragen?

Stuk voor stuk zijn dit vragen waar ik mij al sinds mijn kindertijd mee bezig heb gehouden. Als kind moest ik vaak naar het ziekenhuis voor operaties, waarbij ik God vaak vroeg of hij mij niet door een wonder wilde herstellen: Immers, God is toch almachtig? Bovendien belooft Jezus zelf in Mattheüs 7 dat hij zal geven wat wij van hem vragen (HSV):

7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. 9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? 11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Toch lijkt het in realiteit niet zo te werken. En misschien is dit wel de rede waarom wij christenen ons soms teleurgesteld gesteld voelen in God: omdat onze verwachtingen niet overeenkomen met hetgeen dat wij zien. Tim Keller noemt in een Bijbelstudie dat de ellende die wij ervaren iets te maken heeft met verwachtingen, of beter gezegd, een discrepantie tussen verwachtingen en realiteit. Juist daarom is het belangrijk om een goede verwachting te hebben van die realiteit. Om dit te doen zouden we eerst moeten kijken naar de motieven die wij hebben om te bidden: Zijn die oprecht, of hebben we een verborgen agenda, waarbij we bidden om een gemis in het aardse, waarbij de maatschappij van ons verlangt dat wij daarnaar streven? Iets materialistisch, of misschien zelfs om de amusementswaarde? Wanneer ik terugkijk op mijn gebeden uit mijn kindertijd, is mijn motief materialistisch: ik zag een maatschappelijk schoonheidsideaal, waarvan ik moest concluderen dat ik daar niet aan voldeed.

Een ander voorbeeld is een gedachtecronkel die ik een tijdje geleden had, namelijk: mag ik bidden om winst van een loterij? Intuïtief zeg ik, "nee, verzamel geen schatten op aarde" (Mattheüs 6:19-20), en met een normaal loon kan ik prima functioneren. Toch doe ik misschien wel hetzelfde wanneer ik bid om een wonder voor herstel van mijn aardse aandoening: immers, ik functioneer nu ook prima!

Vind ik dan dat we eigenlijk helemaal niet meer mogen bidden? Zeer zeker niet! We mogen onze zorgen altijd bij God neerleggen, en dan ook heel concreet om onze behoeften bidden, zoals we mogen om ons dagelijkse brood (Mattheüs 6:9-13). Maar, wanneer we het dan bij God hebben neergelegd, mogen we

het loslaten: Als we vertrouwen in Zijn almacht, hoeven we hem niet te voorzien van een “hoe”. Hij zal voorzien (Mattheus 7:11), maar wel op een manier die Hij goed vindt in Zijn almacht, en niet op de manier die wij in ons beperkte denken hebben uitgedacht of zouden verlangen.

Wat betreft mijzelf: ik heb in de afgelopen jaren de kracht ervaren om mezelf te accepteren, en het maatschappelijke oordeel naast me neer te leggen. Vanuit een patiëntenorganisatie kom ik in aanraking met ouders en kinderen die nog altijd gebukt gaan onder operaties en zelfveroordeling. Hierin mag ik een verschil maken, waar ik niet de kracht voor had gehad wanneer God mijn gebeden letterlijk had verhoord. En daarmee besluit ik met de belofte van Romeinen 8:28-30, op basis waarvan ik denk dat Jonathan Edwards kwam op zijn samenvatting van de christelijke levensverwachting (HSV):

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Verwerking:

- Zijn er obstakels of moeilijkheden, waar jij God om bid, die stiekem heel materialistisch en “hier” gericht zijn?
- Zijn er obstakels die jij samen met God hebt overwonnen? Hoe zou jij inmiddels een steun kunnen zijn voor anderen die op dit moment dezelfde obstakels doormaken, die jij inmiddels hebt overwonnen?

Aanbevolen bij dit thema:

A Christian's Happiness – Timothy Keller

→ [Luister de bijbelstudie hier](#)

→ [Lees de bijbelstudie hier](#)