

“Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem”.

1 JOH. 5:18

Wij zijn uit God geboren. Daarmee hebben wij een andere, nieuwe geaardheid gekregen. Een nieuw hart. Zoals het centrale orgaan van het lichaam het punt is dat de levenskracht vertegenwoordigt, verzinnebeeldt het ook de bron van alle zedelijke, intellectuele en geestelijk leven in de mens. Ons nieuwe hart gaat uit naar God, veel van ons natuurlijke begeren nog naar de zonde. In dit vers krijgen wij de heerlijke verzekering dat Jezus Christus, door Zijn kostbaar bloed, ons bewaart voor de zonde en voor de boze. Jezus

Christus beschermt ons, en het is Zijn verlangen dat wij heilig leven.

Deze verzekering mag er nooit toe leiden dat wij zeggen: “O, als Jezus mij toch wel bewaart voor de zonde kan ik mooi doen waar ik zin in heb, Hij zal wel zorgen dat het goed komt”. Juist niet!

Dit is het kenmerk van een kind van God, dat Gods

Geest in hem woont (1 Joh. 4:13) en dat hij belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is (1 Joh. 4:15). Dit te belijden houdt zoveel in! Laten we dagelijks in stil gebed proberen te beseffen wat het betekent om de Zoon van God in ons leven te belijden.

Jezus Christus is de Zoon van de grote, enige, levende God. En die Zoon van God zal mij bewaren

...deze verzekering kan ons nooit het dwaze idee geven dat 5 minuten omgang met God per dag dan wel genoeg is om heilig te leven...

voor de zonde. Die Jezus zal zorgen dat de boze geen vat op mij krijgt. Die verzekering uit Gods Woord maakt juist dat je met een rotsvast geloof en vertrouwen in de God van de Bijbel, in absolute afhankelijkheid van God, met succes, tegen de zonde kunt gaan strijden! Deze verzekering geeft geen vrijbrief tot zondigen, maar juist een groter, dieper en

meer gegrond verlangen naar heiligheid en reinheid. Deze verzekering kan nooit leiden tot minder, maar juist tot meer en volhardender gebed. Deze verzekering kan ons nooit het dwaze idee geven dat 5 minuten omgang met God per dag dan wel genoeg is om heilig te leven. Nee, deze verzekering moet ons juist naar Jezus stuwten, ons in diepe afhankelijkheid op de knieën werpen, om alles te verwachten aan de voeten van Jezus Christus.

Nooit zal ik meer volharden in de zonde, zal ik doorgaan te blijven zondigen, omdat ik weet dat Jezus Christus aan mijn zijde staat en Hij mij bewaart! Mijn verlangen naar, en afhankelijkheid van, Jezus Christus wordt alleen maar groter en groter. Hem te kennen, Hem te dienen, dat is mijn levensdoel.

Met David kunnen wij dan zeggen:

“Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik:

te verblijven in het huis des Heren, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in Zijn tempel”. (Psalm 27:4)

Te leven in de binnenkamer, in het verborgene met Jezus Christus, dat is het mooiste, het beste, het diepste wat er is. God haat de wereld en de zonde. Hij wil ons uit de wereld voeren, naar Hemzelf toe. Hij wil ons van onszelf afvoeren, naar Hemzelf toe. Hij wil ons van de zonde afvoeren, naar Hemzelf toe. Om heilig en rein te leven, in Jezus Christus, dat is getuigen, dat is leven.

Deze woorden in Johannes, deze verzekering dat Jezus mij van de zonde zal redden, dat Hij mij de overwinning zal geven, dat geeft mij vreugde, vrede, geloof, zekerheid en een diepe innerlijke rust.

Deze waarheid komt zo diep treffend tot praktische uitwerking in het leven van David in Psalm 25. Deze Psalm van David is een gebed om vergeving van

Overwinning over zonde

Henk Stoorvogel

zonde en om verlossing van zonde. David is zich bewust van zijn zonde, maar ook van de waarheid en zekerheid dat God de Enige is die hem de overwinning daarover kan schenken en hem voor de zonde kan bewaren. Daarom, in deze schuldbelijdenis, zien we voortdurend dat David zich uitstrekt naar God, naar Zijn weg, Zijn liefde, Zijn leven, Zijn uitredding.

Vers 4,5: *"Here, maak mij Uw wegen bekend, leer*

mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid en leer mij", vers 9: *"ootmoedigen leert Hij zijn weg"*, vers 12: *"Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen."*, vers 14: *"Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen"*, vers 15: *"Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net"*.

David begreep dat alleen God hem kon redden

van de zonde, dat de omgang met God in het verborgene de enige weg is tot overwinning van de zonde. Die zekerheid, die wetenschap richtte hem niet op de zonde, maar juist op God Zelf. Die wetenschap is geen vrijbrief tot zondigen, maar juist een vrijbrief om tot God te naderen, heel dicht. God is goed, Hij is groot.

Als er hardnekkige zonde in ons leven is, weet

dat Jezus Christus ons zal bewaren, dat de boze geen vat op ons heeft. Dat is de realiteit. Richt jezelf in antwoord daarop volledig op God, en spreek net als David je verlangens naar Hem, Zijn weg, Zijn liefelijkheid, Zijn leven uit. Vertel God alles en richt je hele hart onverdeeld op Hem. Geloof dat God het al gedaan heeft en breng in stilheid en vertrouwen veel tijd in de binnenkamer door.