

In de serie 'Wolk van getuigen'

- 1 Jacobus Praktische levenswandel
- 2 David Muziek
- 3 Paulus Integratie
- 4 Jezus Houding
- 5 Henoch Wandelen met God

"En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem weggenomen." (Gen. 5:24)

De persoon Henoch komen we tegen in het geslachtsregister van Adam. Als een soort stamboom wordt van ieder persoon verteld hoe oud hij werd en wie hij verwekte. Henoch was de nummer 6 na Adam. Bij Henoch wordt in één zinnetje nog wat extra's vermeld. Hij wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. In één zinnetje wordt iets spectaculairs verteld. Niet alleen dat God hem opnam (wat op zichzelf al heel bijzonder is), maar juist ook dat hij wandelde met God. Is dit eigenlijk zo bijzonder? Wandelde hij echt letterlijk met God, zoals Adam met God in het paradijs wandelde? Dat weet ik niet, maar ik denk dat je wel een vergelijking met Adam kan trekken. In Henoch zie je weer een lichtpuntje, iets van de herstelde relatie van God met de mens. De relatie die door de zonde in het

paradijs stukgemaakt was. In Henoch zie je al een verwijzing naar Jezus. Dat het mogelijk is dat de relatie weer hersteld wordt. Een teken van hoop.

Het mooie van Henoch is dat hij niet alleen door het leven ging. Nee, hij wandelde met God. God was aan zijn zijde. Een andere vertaling zegt, dat Henoch op vertrouwelijke voet met God leefde. Er was een vertrouwensrelatie tussen hem en God. Henoch wist wat hij aan God had. En deelde daarom zijn leven met Hem.

Wandelen wij met God? Hebben wij zo'n vertrouwensrelatie met God? Delen we alles met Hem, zowel onze goede als slechte kanten? Wandelen met God is vragen aan God of Hij je leven wil invullen en gebruiken. Wandelen met God, betekent steeds weer terugkomen bij de Bron. Bidden tot God en lezen uit Zijn woord. Je mag weten dat God bij je is. Dat Hij je helpt als je het moeilijk hebt. Je hoeft je weg niet alleen te gaan!

En van zo'n leven gaat ook iets uit naar de mensen om je heen. Je leven mag een getuigenis van God zijn. In je omgang met de mensen om je heen kan je iets van Gods liefde laten zien. Dat de

mensen door ons, God mogen leren kennen. Dat is toch iets geweldigs?! En dat mag ons stimuleren om God nog beter te leren kennen. Nog meer bewust van Zijn leiding in ons leven. Henoch mag een voorbeeld voor ons zijn net zoals de andere geloofsgetuigen waarover in de brief aan de Hebreëën geschreven wordt.

"Door het geloof is Henoch weggenomen

zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdát hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest." (Hebreeën 11:5)

Laten wij ook God welgevallig zijn.

Geschreven door de RSK-eco (nu heten ze Servant)