

Kring avond: Intimiteit met God (God toelaten in je leven)

Doel:

Weten: God is dichtbij en wil intimiteit. Intimiteit vergt strijd!

Voelen: Verlangen naar intimiteit. Gods liefde voelen.

Doen: - 'Pak je agenda en plan deze week een quality time met God'
- Informeer bij elkaar hoe het staat met het geloofsleven

Inleiding:

Wat stel je je voor bij 'intimiteit met God'?

Studie:

Lees: Ex. 19:3-20, 20:18-21.

Observatie / Interpretatie:

- Opsplitsen in 3 groepjes waarin elk groepje het verhaal na moet vertellen uit een ander perspectief. De groepjes krijgen 5 min. De drie perspectieven zijn:
 - o Volwassen man uit het volk.
 - o Mozes
 - o God ('hoe het voor God zou kunnen zijn geweest')
- Op wat voor manier is deze ontmoeting een speciale ontmoeting?
- Wat is Gods doel met deze ontmoeting? (Zie: 19:6)
- Waarom heeft God dit doel?
- ...

Toepassing:

- Wat is het verschil tussen het volk van toen en wij nu?
- Heeft God dit doel nu nog steeds? (Zie **Ex. 19:6** vs **1 Pet. 2:4-10 !!**)
- Kun je hier principes uit halen voor het 'naderen tot God'?
 - *Geloof (Je wordt op de proef gesteld. Deze proef is de vraag of je gehoorzaam bent (denken we). (Ex 20:20)*
 - *Heiligheid*
- Zijn wij soms niet net als de Israëlieten van toen? We mogen en kunnen de berg op, maar doen dat ook?.

Slot:

Het is duidelijk dat we wel weten dat intimiteit goed is, maar dat dit soms gewoon niet lukt.

Waardoor komt dit?

→ Groeps gesprek over barrières en de oplossingen.

→ Actiepuntjes opstellen om actief mee aan het werk te gaan (zie doel).

Eventueel:

Ps. 63:2-8. Voor wanneer je God niet ervaart. Wat te doen:

- Geloven op ratio. God blijven grootmaken.
- Meditatie over God.