

Bijbelstudie zeven kruiswoorden

Doel: kort stilstaan bij de betekenis van de kruiswoorden voor ons persoonlijk leven

Vader, vergeef hun

Lucas 23:33-38

- Wat valt op?
 - o Wie spreekt Hij aan? Soldaten, misdadigers, het volk, de leiders...?
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?
 - o Mogen wij ook vergiffenis vragen voor anderen?

Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn

Lucas 23:39-43

- Wat valt op?
 - o Die misdadiger lijkt meer begrip voor de situatie te hebben dan wie dan ook in dat moment.
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?
 - o Wij mogen ook uitzien naar die toekomst, en dat zet ons hele leven in perspectief

Vrouw, zie uw zoon

Johannes 19:25-27

- Wat valt op?
 - o In Jezus' lijden, in zijn pijn, ziet Hij toch om naar de ander
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?

Eloi, Eloi, lama sabachtani

Matteus 27:45-49 & Marcus 15:33-36

- Wat valt op?
 - o Enige kruiswoord dat twee keer terugkomt. Is het daarmee extra belangrijk?
 - o Misschien was dit lijden veel erger dan de lichamelijke dood. Het weg zijn van God, terwijl Hij God wás!
 - o Quote van psalm 22!
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?
 - o Kern van het evangelie: Jezus werd door God verlaten, zodat wij altijd bij God konden zijn.
 - o Jezus vraagt om het "waarom". Hij wist het niet, Hij snapte het niet, maar schreeuwde het uit naar God – doen wij dat ook weleens?

Mij dorst

Johannes 19:28-29

- Wat valt op?
 - o Hoe menselijk: ik heb dorst. Hij sprak vaak voer levend water, maar nu...
 - o Bedoelde Hij wel lichamelijke dorst? Of bedoelde hij dorst naar God?
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?

Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest

Lucas 23:44-47

- Wat valt op?
 - o Die Geest, is dat de Heilige Geest?
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?
 - o In Zijn lijden, geeft Hij alles aan de Heer. Doen wij dat ook?

Het is volbracht

Johannes 19:30

- Wat valt op?
 - o Het is gedaan, het is af... Maar Jezus staat op, en gaat door met goede werken doen
- Hoe kunnen wij dit toepassen in ons leven?
 - o Wij hóéven ook niets meer, maar toch gaan we door.