

Kring 11 december 2001 – Romeinen 7&8

Doel:

Niemand van de kring zondigt nog

Weten:

- het verschil tussen leven in het vlees en leven in de Geest
- dat de wet van je verstand niet kan winnen van de wet van de zonde
- wat het leven in de Geest is
- wat het inhoudt dat we voor de wet gestorven zijn

Voelen:

- verlangen om door de Geest geleid te worden
- verlangen om God in alles te dienen

Doen:

- laten leiden door de Geest en niet meer door het vlees

Romeinen 7:4

We zijn dood voor de wet → eigendom van God → vrucht dragen voor God

In het vlees:	In de Geest:
zondige hartstochten (7:5)	Eis van de wet wordt vervuld (8:4)
vrucht dragen voor de dood (7:5)	Gezindheid van de Geest (8:5)
verkocht onder de zonde (7:14)	Leven en vrede (8:6)
er woont geen goed (7:18)	Maakt je sterfelijke lichamen levend (8:11)
dienstbaar aan de wet der zonde (7:26)	Zonen en erfgenamen van God (8:17)
Strijd met de wet van verstand die dienstbaar is aan de wet van God. Strijd wordt niet gewonnen. (7:23,26)	
Je kan God niet behagen (8:8)	
Vijandschap tegen God (8:7)	

Omdat we dood zijn voor de wet kunnen we volgens de Geest dienen (7:6)

De wet probeert je goed te laten doen via je verstand en je vlees. Dat lukt niet. Gelukkig zijn we bevrijd van de wet. Wat de wet niet kon heeft Jezus in ons gedaan. Onze verbinding met Jezus is via de Geest. Dus we moeten wandelen in de Geest (8:3-4).

Wat houdt het in om bevrijd van de wet te zijn?

We hoeven de wet niet meer te dienen

Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

Als je je aan de wet probeert te houden (via je verstand en je vlees) dan lukt dat niet. Doe dat dan ook niet!

Hoe dan wel? Leven door de Geest!

Wil je door de Geest geleid worden? Voor 100%?

Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Gal 5:13-26: vruchten van de Geest