

Let it be or make it happen

*“Maar dit is een volk,
berooft en uitgeplunderd;
men heeft hen allen in kerk-
erholen geboeid, in
gevangnissen zijn zij
weggeborgen; zij werden
ten roof en er was geen red-
der; tot plundering en er
was niemand die zeide:
Geef terug. Wie onder u
neemt dit ter ore, schenkt
er aandacht aan en luistert
in het vervolg?”
(Jesaja 42:22,23)*

Volgens Anne van der Bijl, oprichter en leider van Open Doors, is zogenaamd christelijk fatalisme één van de grootste rampen voor het christendom. Het houdt in dat mensen denken dat ze machteloos zijn, omdat ze menen dat God overal een bedoeling mee heeft en dat er niets buiten zijn wil om gebeurt. En dus kijken ze toe en doen niets. Ze volgen de strategie die de Beatles zo mooi verwoordden: let it be. Maar dit past helemaal niet in het christendom. God heeft ons niet als marionetten geschapen! Hij wil dat we actief worden, we

mogen Hem vertellen wat Hij volgens ons met de wereld moet doen...Gods karakter en aard zijn onveranderlijk, maar zijn besluiten en plannen niet!

Neem nu Elia... “Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten (Jac. 5:17-18). Ja, zul je zeggen: Elia was een geloofsheld. Oké, ander voorbeeld... Mozes. God is het volk Israël zat en wil het hele volk vernietigen. Maar Mozes houdt een pleidooi en herinnert God aan Zijn beloften aan Abraham. En God bedenkt zich...omdat Mozes erom vraagt (Gen. 32). We kijken vaak huizenhoog op tegen zulke mensen, maar waarom? Zijn zij ook maar iets beter dan wij? Nee, niet beter maar zij kennen Gods karakter en zijn wil en bidden daarvoor. Dat is het verschil. Ons bidden is vaak een opdreunen van “verlanglijstjes”. We zijn er niet van overtuigd dat er iets gebeurt wanneer we bidden en dus gebeurt er ook niets. Maar: God vraagt of we een persoonlijk, intiem contact met Hem willen hebben. We hoeven alleen maar “ja” te zeggen.

Maar hoe weten we nu wat Gods wil is? Twee belangrijke bronnen zijn de Bijbel en ons gezonde verstand. We hoe-

ven Hem niet te vragen of het zijn wil is dat we eten, we weten dat dat zo is. Net zo goed weten we dat het tegen de wil van God is om te liegen, dat staat immers in zijn Woord. Een goede kennis van de Schrift is dan ook een voorwaarde om Gods wil te leren kennen. In specifieke situaties waarin Gods wil onduidelijk is, mogen we zijn specifieke leiding verwachten, bijvoorbeeld door een teken te vragen.

Hoé moeten we dan wel bidden? Heel belangrijk is gericht bidden. Bid niet voor “de kindertjes in de derde wereld” maar voor een bepaald project, bepaalde zendingen, voor een bepaalde stad of een dorp. Zoek daar informatie over, zodat je specifiek kunt bidden. Maak dat je jezelf kunt identificeren met iemand waar je voor bidt. Denk niet te klein. Bidt gerust voor de VS, als het maar gericht is. Als God zwijgt en je gebed niet verhoort wordt, vraag Hem waarom? Stel dat je vriendin beloofd had iets te doen en ze doet het niet, dan wil je toch ook weten waarom? Geef nooit, nooit, nooit op. Denk aan de gelijkenis van de rechter en de arme weduwe: ze “zeurde” net zolang totdat ze antwoord kreeg. Als het om iets specifiek gaat, kun je overwegen om te gaan vasten. Niet om God te chanteren, wel om je helemaal op je gebedspunt te richten. Ook hier geldt: vraag om een teken. Natuurlijk kunnen we en moeten we niet dagelijks om een teken vragen, maar voor specifieke dingen is het goed. God is altijd

bereid zijn wil aan ons te bevestigen, omdat ons vragen getuigt van geloof!

We moeten wel heel goed onthouden dat ons bidden tegenwerking zal krijgen. De duivel haat het als we bidden, juist omdat hij weet hoe groot de macht is van een oprechte christen in gebed. Vandaar dat het eerder genoemde fatalisme één van zijn favoriete wapens is, omdat het christenen afhoudt van effectief gebed. Niettemin heeft God ons ook de wapens gegeven om deze aanvallen te weerstaan en de duivel te verslaan. Bekend is het stuk over de geestelijke wapenrusting. Een ander effectief wapen is het leren bidden voor en tegen iets. We kunnen bijvoorbeeld voor de predikant van een bepaalde gemeente bidden en tegen de invloed die de duivel op bepaalde leden van die gemeente heeft.

Wie deze dingen toepast zal zien dat zijn gebed verandert in een routinematig opbrengen van een verlanglijstje, tot opwindende, tweerichtingsdialogen en strategische planning-sessies met de Schepper van het heelal! Gods beloften zijn er immers naar: "...en wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen (Joh. 14:13,14) "Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen." (Matth. 16:19)

"Indien gij geloof hebt en niet twijfelt...zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen." (Matth. 21:21-22)

Bovenstaande is een uittreksel van het boek "En God bedacht zich...omdat zijn volk erom vroeg" geschreven door Anne van der Bijl (Gideon, 1991). Ik was van plan er een korte boekrecensie over te schrijven, maar werd zo gegrepen door de inhoud dat ik er een artikel van heb gemaakt. Ik denk dat dit boek een ongelofelijk belangrijk onderwerp behandelt, namelijk de kracht van het gebed. Veel boeken hierover zijn theoretische handleidingen, maar dit boek geeft ook echt praktische tips en voorbeelden, ook uit Annes eigen gebedsleven. Er kleeft één bezwaar aan het boek... "Als je een rustig, voorspelbaar leven wilt, kun je dit profetische boek beter laten liggen. Maar als je invloed wilt hebben bij God, om een keer te brengen in het tragisch lot van mensen en naties, lees dan verder" aldus de achterflap. Het stopt namelijk niet als je het boek uit hebt. Daarna is het tijd voor actie, in de praktijk brengen wat je hebt gelezen. De keus is aan jou...

Let it be or make it happen?

Rachel

Oproep

Zoals je misschien al wel wist, bestaat de Agapost redactie vanaf nu nog maar uit twee mensen. Dit is op zich geen ramp, maar dan hebben we wel de hulp van de vereniging nodig. Gelukkig is er ook deze keer veel spontane kopij binnengekomen. Dat vinden we hartstikke leuk en we zijn er heel blij mee. Maar misschien zijn er mensen die wel wat willen schrijven, maar niet weten wat. Uiteraard kun je dan altijd contact met ons opnemen. We hebben een heleboel ideeën en daar zit vast wel iets bij wat je leuk vindt. Maar we willen ook wat algemene tips geven voor een stukje:

- een verslag van een evangelisatie-actie
- verslag van een evenement bv. EO jongerendag, Vierhouten, Agapè-weekend enz.
- een mooie preek die je hebt gehoord
- bespreking van een boek dat je erg heeft aangesproken
- bespreking van een cd die jou heeft opgebouwd
- stukje over iets wat je in de Bijbel las en wat je aansprak
- een Bijbelstudie (graag zelfs!)
- een lied dat je iets doet
- een gedicht
- een puzzel
- tekeningen, foto's, strips...We zitten te springen om illustraties!!!
- een column over iets wat op je hart ligt
- verslag van iets wat je hebt meegemaakt en waardoor je bent gegroeid in je geloof
- een lekker recept
- een oproep voor een nieuwe kamer
- je computer is kapot en je zoekt iemand die je kan helpen om 'em te repareren
- een interview met iemand die vertelt hoe hij/zij zijn/haar christen zijn beleeft, het mag bij wijze van spreken je moeder zijn, want van haar kunnen we ook iets leren!
-

We zouden het erg leuk vinden als jullie mee zouden willen helpen om de Agapost vol te krijgen.