

Trefavond Henk Stoorvogel



Trefavond (22 april 2003)
spreker: **Henk Stoorvogel**
thema: **Gebed en Strijd**

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Matteüs 28:18-20

In ons leven draait alles om geestelijke strijd. Geestelijke strijd bestaat uit drie fasen:

- 1 interne geestelijke strijd
- 2 externe geestelijke strijd
- 3 interne door externe geestelijke strijd

Voor een succesvolle strijd heb je vier dingen nodig: als eerste een heldere visie (een doel), op de tweede plaats moet je een eenheid zijn, je moet er samen voor gaan. Op de derde plaats moet je een

goede communicatie hebben. En op de vierde en laatste plaats (maar niet de minste): Gods wil. Als je al deze vier punten hebt kun je alles, omdat God alle macht heeft en daarmee ook de overwinning (Matteüs 28:18-20). Zonder deze vier punten, zal niets wat je doet echt volledig lukken.

Samengevat dus de volgende vier punten:

- visie
- eenheid
- communicatie
- Gods wil

... het rechtvaardigen van dingen waarvan je weet dat deze eigenlijk niet kunnen, met deze leugens moet je afrekenen ...

Interne strijd

“Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.”

1 Johannes 1:8

“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten.”

Psalms 139:23

Interne strijd kan meerdere oorzaken hebben. Zo spelen invloeden van satan een rol, dit kan bijvoorbeeld door middel van occultisme of door banden met dergelijke zaken. Je moet er dus voor zorgen dat je breekt met dergelijke invloeden.

Maar ook de strijd tussen waarheid en leugen is een interne strijd. De strijd in je gedachten met jezelf eigenlijk. Het rechtvaardigen van dingen waarvan je weet dat deze eigenlijk niet kunnen. Met deze leugens moet je afrekenen, je moet ervoor zorgen dat je gedachten niet hun eigen gang gaan, maar dat je ze in de goede richting leidt.

Je moet niet met bitterheid blijven

rondlopen, vergeef de mensen die je bewust of onbewust iets hebben aangedaan.

Je denkt dat je het zelf wel allemaal kan en dat je daar niemand bij nodig hebt ook God niet, denk je in je hoogmoed. Nog erger is trotse nederigheid, je bent trots op je christelijk gedrag, je nederigheid naar God en mensen toe. Dit is geen nederigheid maar gewoon trots met een christelijk sausje.

Ook kun je je teveel vasthouden aan wereldse dingen. Als je gericht bent op geld en andere materiële

zaken (veel verdienen) dan verlies je al snel het echte doel uit het oog, aangezien je voor veel materiële zaken een aantal principes aan de kant moet schuiven.

Externe strijd: land veroveren

Het slagveld

Het slagveld kan op meerdere gebieden voorkomen, in je gedachte, in de hemelse gewesten. Overal eigenlijk.

De vijand

“Het licht in zijn tent verduistert, en zijn lamp boven hem wordt uitgeblust. Zijn krachtige schreden worden belemmerd, en zijn eigen raadslag werpt hem neder. Want door zijn eigen voeten geraakt hij in het net, en over het vlechtwerk van een vangkuil wandelt hij. Een klem grijpt zijn hiel, een strik houdt hem vast. Een touw is voor hem in de grond verborgen, een valstrik ligt voor hem op het pad. Aan alle

kanten overvallen hem verschrikkingen en jagen hem voort op zijn schreden. Het onheil hongert naar hem, het verderf staat bereid tot zijn val.

De eerstgeborene van de dood vreet de stukken van zijn huid weg, vreet zijn leden af. Hij wordt weggerukt uit zijn tent, waar hij zich veilig voelde; dit doet hem voortschrijden naar de koning der verschrikkingen.”

Job 18:6-14

“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldigder der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”

Jesaja 14:12-14

De vijand is satan en zijn aanhangers. Satan komt in vele vormen, in vermommingen (engel van het licht), soms openlijk (brullende leeuw). Hij is van God afgekeerd en hij zal proberen dat ook met ons te doen, hij heeft nog wel macht, maar deze is beperkt. Ook is hij gebonden aan een plaats, hij is niet overal maar slechts op één plaats tegelijk. Hij zal de waarheid verdraaien of slechts de halve waarheid laten zien. Op deze manier lijkt het echt en waar te zijn, maar aangezien we niet alles kunnen zien, is het mogelijk om in zo'n geval door het bedrog heen te kijken. Satan is ook uit op dood en verderf, sterker nog, hij geniet daar van (Job 18:6-14), en heeft hij kent geen medelijden of liefde. Helaas is hij wel machtig en heeft een

grote ambitie (Jesaja 14:12-14). Ook lokt hij je vaak met korte-termijndingen, dingen die op het eerste gezicht erg aantrekkelijk en aanlokkelijk zijn, maar op langere termijn zijn deze dingen vaak rampzalig.

De wapens

Efeziërs 6:10-20 (De geestelijke wapenrusting)

“Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u.”

Judas 1:9

De belangrijkste wapens zijn natuurlijk de Bijbel het woord van God en het woord van getuigenis en gebed. Dit gebed bestaat uit het bidden voor God, het bidden tegen de saten en het verdedigend gebed. Ook is het belangrijk om vervuld te zijn met de Heilige Geest, hij geeft je woorden en pleit voor ons bij De Vader.

Intern door extern (als gevolg van)

Als er strijd is en het wordt je te zwaar en raakt je heel persoonlijk, krijg je als gevolg ook interne strijd. Als je dit overkomt mag je het uitschreeuwen naar God zoals Jeremia dat ook deed, maar uiteindelijk moet je God Gehoorzamen, Hem (blijven) volgen.

Jeremia 20:7-18 (Jeremia's zielestrijd)

Je moet alles tegen God zeggen (je mag het ook uitschreeuwen :)) wat er op je

hart is.

Principes

Matteüs 26:39-44 (Getsemane)

Drie principes op basis van Matteüs 26:39-44

1 Strijd om autoriteit, wie is de baas in je leven? Gehoorzaamheid tegenover rebelle.

2 Wat is Gods wil voor mij? Welke strijd moet ik strijden? Ontdek dit door de

Bijbel, sturing van de Heilige Geest en je gemeente.

3 Rol van gebed in je leven, constant praten met God, gebed moet een levenshouding zijn.

Het christen leven draait om vertrouwen & gehoorzaamheid, dit zijn de 2 sleutels.

Gea & Joeri

