

# Wat doet de Heilige Geest?

## Inleiding

Afgelopen weekend hebben we gevierd dat de Heilige Geest is uitgestort in de wereld en zijn werk is begonnen hier op aarde. Maar ik merk dat er vaak toch wat onduidelijkheid is over wat dat werk precies inhoudt en, om eerlijk te zijn, ik kan dat zelf ook niet even oplepelen. Daarom leek het mij toch eens goed om ons daarin te verdiepen.

## Waarom is het werk van de Heilige Geest onderbelicht?

- Is deze vraag herkenbaar?
- Hoe denken jullie dat dat komt?

Ik heb eens lopen nadenken over een mogelijk oorzaak en ik denk dat zijn werk toch wat abstracter is dan bijvoorbeeld van Jezus (en datzelfde heb ik eigenlijk ook wel een beetje, maar in mindere mate, bij God de Vader). Maar ik denk ook dat er relatief weinig aandacht aan de Heilige Geest an sich wordt gegeven; over Jezus zijn vier Evangelieën vol geschreven terwijl de HG maar af en toe ter sprake komt.

En als we bijvoorbeeld de apostolische geloofsbelijdenis bekijken is het enige wat er gezegd wordt 'Ik geloof in de Heilige Geest'. Geen enkele toelichting, in tegenstelling tot God de Vader of God de Zoon.

## Wat doet de Heilige Geest?

### 1 De Geest verzekert ons dat wij kinderen van God zijn

#### Lezen: Romeinen 8: 14 - 16

*<sup>14</sup> Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. <sup>15</sup> U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. <sup>16</sup> De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.*

*Vraag: wat houdt het in om door de Geest van God geleid te worden (vs. 14)? Waaruit blijkt dat in jouw leven?*

In 2 Korinthe 5 wordt de Geest het onderpand genoemd voor de toekomstige 'definitieve' verlossing. (Nu zijn we weliswaar verlost van onze schuld, maar we leven hier nog steeds op aarde en doen nog steeds zonden, met de definitieve verlossing doel ik op het leven ná dit leven, als we volmaakt zijn)

Die roep is geen noodsignaal of wanhopige, bange gok. De Geest geeft aan gelovigen de zekerheid dat hun relatie niet afhangt van hun eigen prestaties maar van Gods vaderlijke liefde. Je kunt naar de Vader toegaan in het vertrouwen dat je aandacht en intense liefde ontvangt.

Interessante noot: In het joodse geloof werd het woord *Abba* als te huiselijk en vertrouwelijk gezien om God mee aan te spreken. Dat Jezus dit woord wel gebruikte en zijn discipelen het recht geeft om God op die manier aan te spreken is een teken dat hij hen laat delen in die relatie.

### 2 De Geest helpt ons bij het bidden

## Lezen: Romeinen 8: 26 - 28

<sup>26</sup> De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. <sup>27</sup> God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. <sup>28</sup> En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

*Vraag: lastig stukje, snappen jullie wat het betekent wat halen jullie eruit?*

Bidden hangt sterk samen met met belijden van afhankelijkheid en kwetsbaarheid (dat is in principe het Evangelie). De Geest komt ons te hulp als we ons zo hulpeloos voelen dat we zelfs niet meer weten wat we moeten bidden. Bidden = aanvaarden dat we voor alles altijd volledig van God afhankelijk zijn en blijven.

Citaat uit Tim Keller: 'De Geest stelt ons in staat om te verlangen naar de toekomstige glorie van God en naar zijn wil, ook al weten we hier en nu nog niet waar we precies voor moeten bidden.'

## 3 De Geest maakt ons bekwaam tot het uitvoeren van onze roeping

### Lezen: Richteren 6: 14, 34 & 35a

<sup>14</sup> Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: 'Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.'

<sup>34</sup> Toen kwam de geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen <sup>35</sup> en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen.

Op verschillende plekken in de Bijbel zien we dat als mensen geroepen worden tot God, de Geest des Heren over hen komt waardoor zij 'bekwaam' worden in het uitvoeren van hun taak. Ook in het Oude Testament, hier bij Gideon.

## 4 De Geest zorgt voor vernieuwing van mensen

Deze vernieuwing heeft twee kanten. Hij vindt zowel intern als extern plaats.

### Lezen: 1 Korinthe 12: 7

<sup>3</sup> Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest. <sup>4</sup> Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; <sup>5</sup> er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; <sup>6</sup> er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. <sup>7</sup> In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

Ook geeft hij ons gaven/ vruchten om anderen tot zegen te zijn. In het bovenste stukje ging het over de gaven voor het dienen in de gemeente, maar ook bekend zijn natuurlijk de vruchten van de Geest.

### Lezen: 2 Korinthe 3: 18

<sup>18</sup> Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Dit is die innerlijke verandering. De Heilige Geest zorgt ervoor dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken.

### **Lezen: Johannes 16: 13**

*<sup>8</sup> Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: <sup>9</sup> zonde – dat ze niet in mij geloven, <sup>10</sup> gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, <sup>11</sup> oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. <sup>12</sup> Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. <sup>13</sup> De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.*

Daarbij wordt ook ons denken verlicht.

Kortom: Ons verstand wordt verlicht (zodat we anders gaan denken over God, onszelf en onze naaste). Ons gevoelsleven wordt aangeraakt, zodat onze verlangens zich gaan richten op de dingen van Gods koninkrijk. De richting en het doel van ons leven veranderen. Tot slot wordt onze wil gebogen en vernieuwd. We worden bereid gemaakt om de wil van God te doen en willen ons aan zijn leefregels houden.

Waar de Geest werkt, ontstaat geloof in Christus, hoop op zijn toekomst en liefde voor God en medemens.

## **5 De Geest geeft ons kracht om te getuigen**

### **Lezen: 2 Timoteüs 1: 6 - 8**

*<sup>6</sup> Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. <sup>7</sup> God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. <sup>8</sup> Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.*

### **Lezen: 1 Tessalonicenzen 5: 19 & 20**

*<sup>19</sup> Doof de Geest niet uit <sup>20</sup> en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.*

*Vraag: wat is een goede omschrijving van bezonnenheid (=combinatie van zelfbeheersing en wijsheid)*

*Vraag: iedere gelovige heeft de Heilige Geest in zich wonen, maar laten we hem ook werken? Of begint het vuur te smeulen? Hoe belemmeren we hem? Hoe houden we het vuur van de Heilige Geest brandende in ons?*

*Hoe belemmeren we het werk van de Heilige Geest?*

- 1. Gebrek aan kennis.*
- 2. Hoogmoed. Eigen gerichtheid*
- 3. Onbeleden zonden.*
- 4. Wereldgezindheid.*

Het vuur blijft branden als we, ondanks tegenslagen, blijven volhouden en handelen in de Geest van God (in het beoefenen van de gaven van de Heilige Geest?). En door attent te blijven op het werk van de Geest.

### Gespreksvragen:

1. Wat betekent de Heilige Geest voor jou?
2. Welke plaats neemt de Heilige Geest in jouw leven in?
3. Zijn er obstakels in jouw leven die het werk van de Heilige Geest belemmeren?
4. Welke werking van de Heilige Geest zou je meer willen in je leven? (Voorbeelden: leiding, vrijmoedigheid om te getuigen, leiding in het gebed, troost, ...)

Slotgebed: Here Jezus, geef mij uw Heilige Geest. Vul mij met uw Heilige Geest. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, elke dag!