

Liefde van God, gerechtvaardigd zijn, het kruis, geliefd zijn

1. Je bent kostbaar voor God, Hij wil met je omgaan (joh 3:14-21) (ef 1: 3-4)
 - geef een samenvatting; wat is de kern? Wat staat er over Gods liefde?
 - Wat betekent dit voor je?
 - Hoe breng je dit in de praktijk? /wat vind je lastig?/ Wat gaat goed?
 - Psalm 8 (Hoe kijkt God naar jou?)
2. De toegang tot God is vrij (Hebr. 4:14-16)
 - Wat spreekt je aan in dit gedeelte?
 - Kun je vs. 16 in eigen woorden zeggen?
 - Hoe ervaar je vrijmoedigheid/zonder schroom?
 - Wat heb je aan vers 15?
3. gerechtvaardigd zijn/het kruis
 - niet op eigen kracht
Galaten 2:16, 21 / Galaten 3:1-5
wat wil paulus hier duidelijk maken
 - lukt je dat zelf ook altijd. (wat is het gevaar hiervan)
Galaten 3:10-14 (leven door geloof)
 - wat is de tegenhanger van leven onder de wet?
 - hoe werkt leven door geloof in de praktijk?
 - prijs van de oplossing
Matteüs 26:36-39 & 1 Petrus 1:18,19
 - kun je je iets voorstellen bij wat het gekost heeft?
 - Wat doet dat met je?
 -Jesaja 53: 3-12 & Filippenzen 2:6-8
 - Wat is onze reactie hierop
 -
 - aanname tot Gods kinderen
1 Johannes 3:1-2
Romeinen 8:14-17
 - welke dingen kun je hieruit halen
 - wat betekent het om Gods kinderen te zijn?
 - Volledigheid van de oplossing
Rom 5: 5-11 motief en planning oplossing
 - Motief is de onvoorwaardelijke liefde
 -
 - Rom 5: 15-19 volledigheid v/d oplossing
 - wat staat hier over de genade
 - **backup question**
 - Vrijmoedige gemeenschap met God
Zelfde tekst als stelling 2.