

Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Sabbat

In Exodus 20 worden de 10 geboden gegeven. Een van de geboden luidt:

“Gedenk de sabbatdag, dat jij die heiligt; zes dagen zult jij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult jij geen werk doen, jij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.”

In Exodus 31 en 35 wordt nog eens aan het Sabbatsgebod herinnerd. Blijkbaar was het erg belangrijk.

Hoe wordt er in het nieuwe testament omgegaan met de Sabbat? Wat zeggen Jezus en Paulus? Allebei gingen ze op Sabbat naar de synagoge. Ze onderwezen daar vaak. In Handelingen 20:7 zien we dat de christenen hun samenkomsten op zondag hebben. De samenkomsten wil ik buiten beschouwen laten. Het gaat er mij nu om, mogen we op Sabbat werken?

Matteüs 12:1-8: Aren plukken op de sabbat

Jezus en zijn discipelen lopen over een korenveld. In de wet staat dat je dan wat mag plukken en opeten. De discipelen plukken dan ook wat aren en eten ze op. De Farizeeën zeggen dat dat niet mag op Sabbat. In zijn antwoord vergelijkt Jezus het met David die de toonbroden at terwijl dat niet mocht (1 Samuël 21). De toonbroden waren voor de priesters bedoeld. Waarschijnlijk hebben die broden niets met de Sabbat te maken. Het vreemde is dat die hem gegeven worden door de priester. De enige voorwaarde was dat zijn manschappen zich van de vrouwen onthouden hadden. Volgens de wet mochten alleen de priesters ervan eten. Jezus gebruikt het dan als voorbeeld om aan te geven dat de discipelen op sabbat aren mogen plukken. Jezus keurt het dus goed wat David gedaan heeft.

Het tweede voorbeeld is de priesters die op Sabbat mogen werken in de tempelen. “Hier is meer dan de tempel”, zegt Jezus.

Als de Farizeeën geweten hadden wat het betekend ‘Barmhartigheid wil ik en geen offerande’ dan hadden ze geen onschuldigen veroordeeld.

Moeten de strikte regels vergeleken worden met een offer? En is barmhartigheid de dienstbaarheid aan God? De priester staat in dienst van God en dus is het niet erg als hij op sabbat werkt voor God. David was iemand die God met hart en ziel diende. Het is dan niet erg dat hij de toonbroden eet die voor de priesters bedoeld zijn.

Mag je dus een uitzondering op een regel maken, als het een goed doel dient, als je God dient?

Het zijn de regels die je voor God doet. Het zijn geen regels tegenover je medemens. Je kan God dienen door je aan de regels te houden en je kan Hem dienen door je toewijding en liefde voor Hem. Dat laatste heeft Jezus liever.

In Markus 2:27 wordt hier nog aan toegevoegd: “De Sabbat is gemaakt om de mens, de mens niet om de Sabbat.” De Sabbat is geen absolute regel, hij is er om de mensen tot een beter leven te helpen. Als je dienstbaar bent aan God dan mogen er uitzonderingen gemaakt worden.

Matteüs 12:9-14, Lukas 13:10-17, Johannes 7:22-23: Genezingen op sabbat

Op sabbat brengen ze een man met een verschrompelde hand bij Jezus. Men vraagt of je iemand op sabbat mag genezen. Jezus vergelijkt het met een schaap dat op sabbat in de put valt. De eigenaar zou het eruit halen. En een mens gaat vele schapen te boven. Jezus geneest haar.

In de synagoge is een zieke vrouw. Jezus geneest haar. De Farizeeën spreken Jezus erop aan. Jezus zegt dat iemand op Sabbat ook z'n vee te drinken geeft, dus iemand verlossen van Satan mag ook.

Het is niet zo dat je op sabbat niets mag doen. Dingen die noodzakelijk zijn en anderen helpen mag. Barmhartigheid wil Hij en geen offerande.

Paulus

Paulus legt in Romeinen 14 uit dat er mensen zijn die een speciale dag hebben en voor een ander is alles gelijk. Dit kunnen we op de Sabbat of de zondag betrekken. Er zijn mensen die strikt aan een rustdag houden en mensen die er soepeler mee omgaan. Allebei doen ze het voor de Heer, uit overtuiging. Paulus zegt niet dat het een wel goed is en het ander niet. Hij verbindt er geen oordeel aan. Dat moeten wij ook niet doen. We moeten elkaar niet veroordelen. Ook moeten we elkaar geen aanstoot geven. Als je ergens bent waar men gewoon is om de zondag niet te werken, dan moet je dat dus ook niet doen. Verwijt een ander niet wat hij doet. Doe wat je goed acht tegenover God en eer God ermee.

In Kolossenzen 2 legt Paulus uit waar het om gaat. Het gaat om Jezus en niet om het naleven van regeltjes. Eigenlijk hetzelfde als wat Jezus zei: “Barmhartigheid wil ik en geen offerande”.

Conclusie

De Sabbat is door God ingesteld en er is in Exodus veel nadruk op gelegd. Blijkbaar is het toch belangrijk. De Sabbat is er voor de mens. Het is ook goed om een ritme van 6 dagen werken en 1 dag rusten aan te houden. Het moet alleen geen regel zijn die boven alles verheven is. Het is belangrijker dat je God dient met je hart, dan dat je de regeltjes naleeft. Als je de zondag als

rustdag houdt ter ere van God dan is dat goed. Je eert God ermee. Als je bezig bent om God te dienen en de zondagsrust schiet erbij in, geen probleem.

Ik denk dat het wel een probleem is als je 7 dagen per week met je werk of carrière bezig bent. Ik denk dat God je dan toch terugfluit en vraagt of je ook nog tijd voor Hem wil vrijmaken. Dat kan een zondag als rustdag zijn, maar kan ook iets anders zijn.

We moeten niet aanstoot geven aan mensen die wel de zondagsrust erin houden. Als je van oma op zondag niet mag breien, doe dat dan niet als je daar op zondag op visite bent.

Mag je op zondag van de diensten van anderen gebruik maken? Mag je op zondag uit eten gaan, met het openbaar vervoer reizen? Ik denk het wel. Iemand kiest er zelf voor om op zondag te werken. Wie ben ik om dat te veroordelen? Maar we moeten mensen niet dwingen om op zondag te werken.