

## De Heilige Geest is gekomen

*Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.*

Handelingen 2:38,39, NBV

### GROEIEN

**40 minuten**

Bijbelvers om te onthouden

*Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.*

Handelingen 1:8, NBV

### GESPREKSVRAGEN

Lees Handelingen 2, het hele hoofdstuk, om de beurt een paar verzen.

1. Wat bedoelt Petrus in vers 39 met 'deze belofte'? (zie Hand. 1:4,5; 2:16-18; 2:38)
2. Wat hebben Pasen en Hemelvaart met Pinksteren te maken? (vers 32, 33). Van wie ontvangen we de Heilige Geest?
3. In vers 38 vertelt Petrus hoe men de Heilige Geest kan ontvangen. Wat zijn de voorwaarden? Hoe zeker is het volgens Petrus dat je dan de Heilige Geest ontvangt?
4. Is er iemand in de kring die de Heilige Geest nog niet ontvangen heeft, terwijl wel de stappen van vers 38 genomen zijn? Vraag Jezus dan om je te vervullen met de Heilige Geest. Je kunt ook je kring-leider, of een oudste of voorganger te vragen voor gebed onder handoplegging: in Handelingen is het meestal de praktijk dat, na bekering en doop, handen worden opgelegd voor de vervulling met de Geest. Zie bijvoorbeeld Hand. 8:14-17; 19:5,6.