

Zalig de reinen van hart

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

Matteüs 5:8

In elk van de vijf boeken van Mozes laat God iets nieuws van zichzelf zien:

Genesis: God als almachtige schepper en rechter

Exodus: God als verlosser

Leviticus: als heilige en reinigende God

Numeri: als leidende God

Deuteronomium: God als liefhebbende vader.

We zijn geneigd om meteen maar bij het eind te beginnen: God als liefhebbende vader. Maar het is belangrijk om God ook te kennen als de almachtige schepper van je leven, als rechter die over je leven oordeelt, als verlosser die zelf naar ons toegekomen is om ons te redden, en als heilig God die ons wil reinigen zodat we dicht bij hem kunnen komen.

GROEIEN

40 minuten

Bijbelvers om te onthouden

Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein.

Leviticus 10:10

GESPREKSVRAGEN

Lees Leviticus 9:1-8; 22-24 (lees als je tijd hebt het hele hoofdstuk)

1. Wat was het doel van alle bezigheden van volk en priesters in dit hoofdstuk? (vs 4b, 6)
2. Waarom denk je dat alle rompslomp in dit hoofdstuk nodig was? Stelt God daar prijs op? Of had het volk dat nodig? Waarom?
3. Lees vers 3. Naar welk offer verwijzen deze offers?
4. Wat gebeurde er na deze offerceremonie? (vs 22-24)
5. Lees Leviticus 10:1-3. Een afschuwelijke gebeurtenis, vergelijkbaar met bijv. 2 Samuël 6:6,7: mannen die de Heer met hart en ziel dienen en dat met de dood moeten bekopen. Het is moeilijk om hier God als de liefdevolle vader uit Deuteronomium te zien. Wat denk je dat God ons door deze geschiedenis duidelijk wil maken? Lees ook 10:10.