

# Het onevenwichtig juk

(relaties met niet-gelovigen)

Veel jonge christenen zijn op zoek naar een vriend of vriendin om verder mee samen te leven. Dat is niet altijd even makkelijk. Heb je dan eindelijk iemand gevonden die volgens jou een beetje in de buurt bij jouw ideaalbeeld voor de tegenhelft komt, blijkt het geen christen te zijn.

Tja, wat moet je nu? Ga je nu een relatie aan c.q. hou jij je huidige relatie aan of ben je trouw en dien je God?

Veel christenen struikelen nogal eens over 2 Korintiërs 6:11-7:1. Paulus schrijft hier over het hebben of aangaan van een relatie (verkering, verloving of huwelijk) door een christen met een niet-christen. Volgens Paulus (en ook het oude testament van de bijbel) is dit niet goed. Ook geeft Paulus hier geen enkele uitzondering, waardoor we wel een relatie met een niet-christen aan zouden mogen of kunnen gaan.

Misschien is het goed om de vragen/redenen die Paulus stelt een beetje toe te lichten.

haar oplegt, maar kent en erkent de wil van God niet als wet en handelt daar ook niet naar. Volgens de bijbel staat de ongelovige dan ook onder de wet en de gelovige niet. (Galaten 5:18 *Indien u zich echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet*). Vaak wordt hier het tegenargument gebruikt dat de niet gelovige vaak beter leeft als een gelovige. Dat kan zo lijken, maar Paulus geeft daar in Efeze 2:1-10 een duidelijk antwoord op, dat ook elders in de bijbel is terug te vinden.

Vraag twee is vrij eenvoudig vanuit de natuurkunde te beantwoorden. Waar er licht is bestaat geen duisternis. Het klinkt misschien raar, maar waar schaduw is, is wat minder licht intensiteit aanwezig. Dat wil zeggen dat er dus op de plaats van schaduw geen duisternis

*tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want dezen staan tegenover elkaar - zodat u niet doet wat u maar wenst. 18 Indien u zich echter door de Geest laat leiden, dan bent u niet onder de wet.*" Dit wil zeggen dat jij, een christen, de Heilige Geest, en dus de bijbel volgt. De niet gelovige volgt de weg van zijn eigen goeddenken; dat is dus de wil van zijn vlees. De gelovige en niet gelovige staan dus lijnrecht tegenover elkaar en zullen dus ook nooit een goede relatie kunnen opbouwen omdat ze domweg geen gemeenschappelijke basis hebben in hun handelen en denken.

Bij vraag vijf wordt over een tempel Gods gesproken. In datzelfde vers wordt ons nog verteld dat wij een tempel van de levende God zijn. Een tempel van de levende God wil zeggen: 1 Cor 3:16,17 *"Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God schend, God zal hem schenden. Want de tempel van God, en dat bent u, is heilig!"* Als je met je niet-christelijke vriend(in) naar bed gaat dan schendt hij/zij jou. En je schendt jezelf.

Misschien is het goed om hier eerst eens Jesaja 44:6-20 door te lezen en eens stil te staan bij de afgod(en) die een niet christelijk persoon dient. Is het geld? Of sex? Of jouw uiterlijk? Of jouw uitstraling? Of macht? Of een verslaving? Zo kan ik nog wel even doorgaan. En welke afgod dien jij dan, door een relatie aan te gaan/ te hebben?

## 2 Cor 6:14-16a:

Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen, want:

1. Wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid?
2. Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
3. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial<sup>2</sup>?
4. Welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?
5. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met afgoden?

Als we vraag één wat nader beschouwen blijkt dat met gerechtigheid de gelovige bedoeld wordt als kind van God. Wij, als christenen, laten ons immers leiden door de Geest? Want dat is wat de christen onderscheid van de niet christen, de Heilige Geest. En de wil van de Heilige Geest wordt geopenbaard door de bijbel. Een ongelovige leeft misschien volgens de wetten die de overheid hem of

is. Paulus gebruikt dit voorbeeld om uit te leggen dat licht en duisternis, in de absolute zin van het woord, niet samengaan.

Vraag drie moge duidelijk zijn: geen.

Vraag vier is denk ik het meest duidelijk te beantwoorden aan de hand van Galaten 5:17,18. *"Want het begeren van het vlees gaat in*

<sup>1</sup>Naast de NBG vertaling is de Statenvertaling goed bruikbaar. De vertaling van Het Boek kan er mee door maar wil ik in eerste instantie niet aanraden. De Groot Nieuws vertaling heb ik niet bekeken.

<sup>2</sup>Belial is een synoniem voor Satan. Het woord belial heeft vermoedelijk de volgende betekenissen: verzwelger; opslokker; overspoeler; waardeloos.

In 1 Samuel 5:1-4 is de ark van God buitgemaakt door de Filistijnen. 2 *De Filistijnen brachten de Ark Gods naar de tempel van Dagon te Asdod en zetten de ark naast Dagon neer.* 3 *Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren; en zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats.* 4 *Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel, slechts zijn romp was nog over.*

Jij bent een tempel van God. God duld geen afgoden in of bij zijn tempel. Dit houdt in dat het onmogelijk is om als christen met een niet christen samen te leven.

De beloftes die door Paulus opgesomd worden in 2 Cor 6:16b-18 spreken wel voor zich denk ik. En in 2 Cor 7:1 moedigt Paulus ons aan om onze heiligheid te volmaken in de vreze Gods.

*7:1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.*

Normen en waarden op veel gebieden liggen anders. Ga je hier in mee, en ben je te ver gegaan op bijvoorbeeld sexueel gebied, dan moet jij je reinigen. Dat wil zeggen God om vergeving vragen en weer naar hem terugkeren. Ook is het goed om jezelf geestelijk te reinigen. Je denken en handelen kan door je eigen vleselijke verlangens en je relatie met een niet christen van God af gestuurd zijn. Het is verstandig om dan je denken en handelen eens goed na te gaan en de zondige dingen bij God te brengen. Als je God weer gaat volgen, zal Hij je graag weer aannemen.

Nog even iets anders. Vaak wordt als argument gebruikt om toch een relatie met een niet christen aan te kunnen gaan; dat deze relatie een niet christen tot geloof zou kunnen brengen. Persoonlijk heb ik nog nooit gehoord dat iemand op deze manier tot geloof is gekomen, met uitzondering van een keer. (Een niet gelovige man en een christen vrouw waren met elkaar getrouwd. Ze hadden samen veel jaren doorgebracht. Op het laatst werd de man ziek. Een uur voor hij stierf zei hij: Nu begrijp ik wat het geloof inhoud. Kan ik God nog vragen of Hij mij wil aannemen?) Afgezien daarvan, je ontkracht jouw geloof als je een relatie aangaat met een niet christen. Erg zwart wit gesteld communiceer je dan zoiets als: Ik geloof in God en ik dien hem, maar ondertussen leef ik er maar op los en maakt het geloof in God verder geen verschil. Dat is natuurlijk geen getuigenis. In het oude testament in 1 Samuel 15 geeft God op dit soort argumenten een duidelijk weerwoord. Ik heb hieronder de verzen 22 en 23a weergegeven.

*22 Maar Samuel zei: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar stem van de Here. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette van de rammen. 23 Voorwaar, weerspanningheid is zonde van de toverij en ongezeggenheid is afgoderij en dienen van terafim.*

God is dus niet akkoord met dit argument.

Jij bent een tempel van God. God duld geen afgoden in of bij zijn tempel.

Verder wordt er in het oude testament gewaarschuwd tegen relaties met mensen die niet geloven in God en Hem niet willen volgen. Dit is herhaaldelijk gebeurd in het oude testament ten tijde van Jozua en de richteren. Het was daardoor dat vele mensen afgoden zijn gaan dienen en niet meer in God geloven. De gevolgen kun je daar ook lezen.

Ik weet hoe moeilijk het is om in deze situatie rationeel te denken. Ik wil dan ook iedereen die (nog) niet in deze situatie verkeert aanmoedigen om eens goed over dit onderwerp na te denken en hierover een besluit te nemen. Dat maakt veel verschil als je ooit in zo'n situatie komt. God beproeft alle personen. Jou dus ook! En dat is niet altijd makkelijk. Hopelijk heb ik jullie hiermee een stukje inzicht en wijsheid gegeven.

Ik wil iedereen die nu in deze situatie verkeert sterkte toewensen. Als jij je relatie verbreekt is het verstandig om hem/haar een tijdje niet meer te zien totdat de wonden geheeld zijn. Bid als je het moeilijk hebt en vertrouw op God dat Hij je zal helpen, want dat heeft Hij beloofd. Het is verstandig om met (een) gelovige goede vriend(en) of vriendin(nen) hier eens over te praten als je de relatie hebt afgekapt en eens flink uit te huilen.

In hem,  
Henk van Weeren