

Vraag: Hoe ziet volgens jou perfect geloof eruit?

Verdieping vanuit Gods woord: Wanneer is iets een goed geloof of zijn we de perfecte christen?

Wat is geloof?

Lezen: Heb. 11:1 en Rom. 10:9-10 geloven doe je met je hart, niet met je hoofd!

Hoe komen we aan geloof?

Lezen: Romeinen 10:17 en Joh. 4:41 Geloof komt door het horen van Gods woord.

Hoe belangrijk is geloof?

Lezen: Rom. 1:17 De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Lezen: Heb 11:6 Geloof is super belangrijk: zonder geloof kun je God niet behagen. Zonder geloof kun je niet gered worden. Zonder geloof zullen wonderen uitblijven. Zonder geloof zul je niet volledig tot je doel komen en ook er is geloof nodig om je gebeden beantwoord te zien worden.

Wat deed Jezus en wat is dan perfect geloof?

Lezen: Joh. 5:19 Jezus deed alleen wat Hij de Vader zag doen, niks vanuit zichzelf. Hij leefde vanuit intimiteit met de Vader, Hij wist wie Hij was en gehoorzaamde aan God en nam autoriteit en kwam in actie > Hij is het perfecte voorbeeld.

Lezen: Jak. 2:14-26 Geloof wordt volmaakt (perfect!) door er actie aan toe te voegen
Geloof zonder werken is dood.. Geloof vraagt dus om actie,
autoriteit nemen door Gods woord te doen.

Vraag: Wat doe jij met je geloof?

Waarom zien we soms weinig van ons geloof?

Lezen: Joh. 10:10 Satan is erop uit om te stelen, te roven en te vernietigen. Als hij iets niet wil is dat we als kinderen van God zichtbaar worden en daadkrachtig in geloof gaan handelen, want dan wordt Gods koninkrijk zichtbaar in deze wereld. Laten we eens wat dieper ingaan op wat ons geloof ineffectief maakt. Dit noemen we de vijanden van ons geloof, die proberen te roven wat God je wil geven:

1. Ongeloof Lezen: Marcus 9:17-27

“Als u kunt geloven alle dingen zijn mogelijk. Kom mijn ongeloof te hulp. Leg het niet bij Jezus neer, wij zijn aan zet: Jezus kaatst meteen de bal terug: als jij kunt geloven.. je hebt maar piepklein geloof nodig als van een mosterdzaadje (Mat. 17:20 hetzelfde verhaal) om wonderen te zien gebeuren, maar gemengd met ongeloof werkt het niet. Ongeloof; vaak komt het doordat we kijken met onze natuurlijke ogen naar de situatie i.p.v. te kijken en luisteren naar wat God zegt en kan doen. In Marcus 6:3 zien we dat ook Jezus niet veel wonderen kon doen in zijn geboortestad i.v.m. ongeloof van de mensen > de kracht van God kan alleen daar stromen waar geloof is!) Gods woord is altijd hetzelfde, Zijn woord is Zijn wil; Hij wil altijd genezen, bevrijden, redden, etc. We moeten niet twifelen aan

wat God wil, maar Gods woord boven je situatie zetten: we gaan niet in aanschouwen, maar wandelen door geloof (2 Kor. 5:7). Ongeloof is geloven in de verkeerde richting; bijvoorbeeld geloven in wat je zintuigen je vertellen. Ongeloof is ook wat de duivel je vertelt, of wat je de natuurlijke omstandigheden je proberen wijs te maken. Geloof is vertrouwen op wat God zegt, ongeacht wat de omstandigheden je vertellen. Bidden en vasten kunnen je ongeloof uit je halen (Mar. 9:28-29, Mat. 17:21)

2. Twijfel Lezen: Mar. 11:22-24 en Jak. 1:6-8
Twijfel vindt plaats in je gedachten, laat het niet in je hart belanden dat tast je geloof aan. Vul jezelf met Gods woord, zodat je geloof twijfel tegengaat. Twijfel: is twee opties hebben: God doet het wel, of Hij doet het niet. Maar geloof heeft maar 1 optie, God heeft maar 1 plan, geen plan A en plan B. Kijk niet naar hoe je je voelt of naar wat je ziet, maar kijk in Gods woord wat Hij over jou en over jouw situatie zegt. Voorbeeld: Petrus liep op water: hij kreeg angst, lette op omstandigheden; storm waardoor hij zijn wonder verloor (hij had in geloof ontvangen dat hij op water kon lopen, maar richtte zich op het verkeerde door twijfel/angst, daardoor kun je je wonder verliezen (Mat 14:29-31).
3. Angst Lezen: Mar. 5:21-23,35-36
Jezus advies: wees niet bevreesd, maar geloof alleen. Praktisch kunnen wij ook weerstand bieden door Gods waarheid te spreken: wij hebben geen geest van angst gekregen, maar van kracht en liefde en bezonnenheid (2 Tim. 1:7) en in Jak 4:7 staat: weersta de duivel en hij zal voor je vluchten. Weersta je angst, spreek ertegen: net zoals Caleb en Jozua dat deden terwijl de andere verspieders bang waren. Geloof ziet dat God groter is dan hij die in de wereld is. De Heere is mijn Helper en ik zal niet vrezen! (Heb. 13:6)
4. Zorgen maken Lezen: Mat. 6:25-34
Jezus zegt: wees niet bezorgd over je leven! Zorgen maken en zorgen uitspreken gaan vaak samen > woorden hebben kracht. Je ontvangt wat je spreekt: (Spr. 18:20-21) dood en leven zijn in de macht van de tong, dus let op je woorden: spreek geloof en je zult goede vrucht zien. Zorgen maken is ongeloof in actie. De oplossing tegen zorgen staat in: 1 Pet. 5:7 en Fil. 4:6-7.
5. Verstand Lezen: 1 Kor. 2:14.
Geloof is niet je natuurlijke wijsheid, laat je daar niet door weerhouden. Geloof is lang niet altijd logisch of voor de hand liggend. Geloof is een hartsaak, het is geestelijk.

Vraag: Vergelijk jij je geloof weleens met dat van iemand anders?
Zo ja, wat brengt dit jou? Bouwt dit je op of maakt het je onzeker?

Soms zijn we onder de indruk van wat we voor geloof bij een ander zien, maar we hoeven niet onzeker te zijn, God wil door iedereen heen werken. Hij zegt zelf in zijn woord: Hij heeft geen aanzien des persoons (Rom. 2:11). Ook zegt Hij in zijn woord:

Deze wonderen en tekenen zullen mijn gelovigen volgen (Mar. 16:17-18), dit geldt dus ook voor jou als gelovige!

Mensen in je omgeving die geloven en daarbij ook daadkrachtig handelen zullen vaak veel getuigenissen hebben van wat God in hun leven en in het leven van anderen heeft gedaan. Maar vergeet niet dat daar wel een investering aan vooraf is gegaan; het ontstaat in de binnenkamer: je persoonlijke relatie met God. Deze mensen leven vanuit intimiteit, lezen veel in Gods woord en gehoorzamen aan God. Ook Jezus bracht continu alleen tijd met de Vader door om Zijn wil te kennen en te doen.

Door getuigenissen te delen kunnen we elkaars geloof opbouwen, in de bijbel zien we hele menigtes tot geloof komen hierdoor en ook vandaag heeft het impact op anderen. Dus laat je niet ontmoedigen doordat een ander al verder lijkt te zijn in geloof, maar laat je erdoor enthousiast maken en bekrachtigen om zelf ook intimiteit met de Vader te hebben en je autoriteit te gaan gebruiken in geloof.

Vraag: Waarin zou jij willen groeien in geloof of waarin zou je willen uitstappen?

Afsluiting

Samen bidden: Herken je in jouw leven een of meerdere vijanden van geloof? Deel het met God en elkaar en laat een ander jou voor je bidden. Werp je zorgen op Hem, spreek angst, ongelooft en twijfel tegen door Gods woorden over de situatie uit te spreken. Zegen de ander op het gebied waar hij/zij in zou willen groeien in geloof.