

Rolverdeling

YEDI, 16 juni 2020

Jan-Willem Dijkshoorn
s9807225

Voorstudie

Pascal	Matthéüs	Marcus	Lucas	Johannes
23				2:1-12
28			4:14-30	
63	12:46-50	3:31-35	8:19-21	
68	13:54-58	6:1-6		
81				6:41-42
278				19:25-28a

(Dit is niet chronologisch verantwoord, maar voor de studie van vanavond noodzakelijk).

Lz Lc. 3:1-2 + Mt. 3:1-2 + Mc. 1:2-3 + Lc. 3:5-6 + Mc. 1:5-6 + Mt. 3:7 + Lc. 3:8-14 + Jh. 19b-27 + Lc.

Matthéüs 3

Marcus 1

¹In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ²‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

⁷Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?’

²Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.

³Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!””

⁵Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

⁶Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.

3:16e-17

Lucas 1

¹In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, ²en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.

⁵Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
⁶en al wat leeft zal zien hoe God redding
brengt.”

⁸Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! ⁹Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

Johannes 1

Matthéüs 3 (vv.)

Marcus 1 (vv.)

Lz Mt. 3:13-17

Matthéüs 3

¹³Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.

¹⁴Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' ¹⁵Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in. ¹⁶Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. ¹⁷En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

Lucas 3 (vv.)

¹⁰De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ ¹¹Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’

¹²Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ ¹³Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ ¹⁴Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoeg met je soldij.’

¹⁶Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; ¹⁷hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

Johannes 1 (vv.)

^{19b}De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ ²⁰Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ ²¹Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ²²‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ ²³Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ ²⁴De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, ²⁵vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ²⁶‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, ²⁷hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’

Over slaan: De verzoeking in de woestijn
Matthéüs 4:1-11

Marcus 1:12-13

Johannes 1

²⁹De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. ³⁰Hij is het over wie ik zei: "Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij." ³¹Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.'

³²En Johannes getuigde: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. ³³Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest." ³⁴En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.'

³⁵De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. ³⁶Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: 'Daar is het lam van God.'

³⁷De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.

Jullie hebben nu de teksten over de bekende familieleden van Jezus gelezen: per persoon gaan we nu proberen te formuleren wat we over hun karakter weten en wat hun rol in het leven en werk van Jezus lijkt te zijn. Het is, toegegeven, niet veel, maar we kunnen wel iets zeggen.

- Johannes de Doper*
- Maria Zijn moeder*
- Josef*
- Elisabeth*
- Zacharia*