

Bijbelstudie 15 november 2005

De eerste brief van

PETRUS

Eerste hoofdstuk (NBG)

Lz. 1-12

Lz. 3-5

- vss. 3-5 “...een levende hoop, (...) een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis”: waar bestaat dit uit? In welke zekerheid is deze hoop vastgelegd? (→ **Hebreeën 11:1**: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”)

Lz. 6-7

- vss. 6-7 Wat zegt Petrus hier? Is dat niet heel tegenstrijdig? (→ preek ds. A. de Jager van 7 augustus 2005: “Nu staat er een vreemde tegenstelling in vers 6 en 7. Is u dat wel opgevallen? Een heel vreemde tegenstelling: Die tegenwoordige tijd! Verheugt u daarin.....en dan even verder, ook al wordt u nu (indien het moet zijn, voor korte tijd, bedroefd. Weer tegenwoordige tijd. Naast elkaar. Je mag je verheugen, ook al wordt je bedroefd... Tegelijkertijd. Dat is toch raar? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan ook niet, zolang je je hoop vestigt op de omstandigheden. Als de situatie goed is, ben je blij. Als die niet goed is, ben je bedroefd. Wij zijn nog vaak typisch van die thermometer-mensen. Wordt het koud, gaat ons kwik naar beneden. Wordt het warm, dan stijgt ons kwik. Onze vreugde en ons verdriet wisselen elkaar af al naargelang de situatie, waarin we verkeren. Voor thermometer-mensen liggen vreugde en droefheid altijd elkaar. Vreugde en verdriet sluiten elkaar uit, omdat de verschillende omstandigheden de temperatuur aangeven. En alle goeds, sluit tranen uit. En alle druk sluit blijdschap uit. Het is het één of het ander. Maar opnieuwgeboren mensen hebben een ijkpunt daarbuiten en daarboven. Dat betekent dat voor hen vreugde en droefheid in een heel andere, nieuwe verhouding tot elkaar komen. Ze worden innerlijk verbonden, dynamisch op elkaar inwerkend. Vreugde en droefheid worden een soort eeneiige tweeling! Want wat gebeurt er in het nieuwe leven? Dit, de vreugde ontloopt de droefheid niet, sluit de droefheid niet uit, maar vreugde geeft kracht in de droefheid. Omdat je blij bent met je onvergankelijke leven, geeft dat je kracht en geduld om droefheid aan te kunnen. In de ogen te zien. En te verdragen. Je hoeft de blijdschap niet op te roepen en niet op te zoeken om het verdriet te overstemmen of weg te poetsen. Je kunt het verdriet recht in de ogen zien. Je hoeft het niet krampachtig te ontlopen met hoop tegen hoop uit dit leven. De vreugde geeft energie om in het verdriet vol te houden, om er goed mee om te gaan.”

Lz. 8

vs. 8a-b (→ **Hebreeën 11:1b**: “en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”)

Lz. 9

vs. 9 Valt je iets op aan de tijd waarin deze zin staat? Besef je wat dat betekent?

Lz. 10-12

vss. 10-12 **Voor thuis: zie bijlage 1**

vss. 12d “...in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.” Bedenk eens wat dat betekent!

Lz. 13-25

Lz. 13

vs. 13a-b Wat bedoelt Petrus, denk je?

Lz. 14-21

vss. 14-21 Wat valt je op?

Lz. 22-25

vss. 22-23 Wat concludeert Petrus hier? Leg dit uit.

Waarom spreekt hij zo specifiek van de liefde?

(→ **Mattheüs 22:34-40**: *“Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult den Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”*

→ **Colossenzen 3:9b-14**: *“Liegt niet meer tegen elkander, daar gij den ouden mens met zijn praktijken afgelegd, en den nieuwen aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.*

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen den ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als den band der volmaaktheid.”

→ **Colossenzen 3:9b-14 (“De nieuwe mens”)**:

Plastic: **(lezend)** U hebt uw oude “ik” met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe mens aangedaan, die op weg is naar waarachtige kennis en zich verjongt naar het beeld van zijn Schepper. Zo is er geen sprake meer van Grieken en Joden, besnedenen en onbesnedenen, buitenlanders en vreemdelingen, slaven en vrijen, Christus is alles in allen.

Allen: Christus is alles in allen.

Plastic: **(lezend)** Doet dan aan als Gods uitverkoren voorbeeld van het nieuwe type mens.....

Jaap: Het nieuwe type mens? **(de anderen roepen: sssst!)**

Plastic: U, bent door God uitgekozen, hem behoort u toe. Kleed u dus met genegenheid, medeleven, bescheidenheid, eenvoud en geduld. Verdraag elkander en vergeef elkaar indien iemand iets tegen u heeft. Vergeef, zoals de Heer u vergeven heeft. De kroon op dat alles moet de liefde zijn. Zij bindt alles samen tot volmaakte eenheid.

→ **1 Corinthiërs 13:13**: *“Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”*)

Lz. 23c-25

vss. 23c-25 Wie/Wat is het Woord allemaal?

(→ **Johannes 1:1-5; 9-13; 14-15**)

Scheppend Genesis 1:3:-27

Vlees geworden Johannes 1:14

Zwaard Epheziërs 6:17

Wet → Wil (geopenbaard)

Bijlage 1

Voor thuis

Naam:

Zoek bij de volgende selectie aan profetieën de Nieuw-Testamentische tekst waarin deze profetie uitkomt (probeer vooral te kijken naar de Evangelieën)

Profetie	NT Tekst
Exodus 12:46c/Numeri 9:12b	
Psalm 110:1	
Psalm 110:4	
Jesaja 7:14	
Jesaja 9:1	
Jesaja 9:5	
Jesaja 40:3-5	
Jesaja 49:6-7	
Jesaja 50:6	
Jesaja 53:5-10	
Jeremia 23:5	
Micha 2:12-13	

Micha 5:1	
Haggai 2:7	
Haggai 2:10	
Zacharia 9:9	
Zacharia 11:12	
Zacharia 11:13	
Zacharia 12:10a	
Zacharia 13:7	
Maleachi 3:1	

Als je dit gedaan hebt: mediteer hier over en schrijf op wat dit voor jou betekent.
