

Bijbelstudie 30 september 2008

Gebed

Lezen: Lucas 11:1-13 (NBV)

Luistervragen

- De leerling die Jezus vraagt, herken je je in hem? Lijkt de leerling op Martha of Maria?
- Wat vind je van de stijl van het Onze Vader zoals Jezus het aanleert?
- Zijn jullie wel eens middernacht ergens voor gebeld? (Of hebben jullie wel eens middernacht iemand iets gevraagd?)
- Volgt de conclusie in vers 13 logisch uit het voorgaande? Waarom (niet)?
- Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap van 1-13? Hoe zou je dat aan een niet-gelovige uitleggen?

Begripsvragen

- Waarom moeten we eigenlijk om brood vragen? God voorziet toch?
- Waarom moeten we bidden dat we niet in verzoeking komen? God kan dat toch gebruiken om ons te scherpen?
- Waarom voegt Jezus het verhaal over gebed (5-11) toe aan het Onze Vader zelf?
- Jezus is nogal stellig. Hoe zou jij reageren als één van de leerlingen?

Gehoortvragen

- Wil je de tekst horen?
- Wanneer bidden wij het Onze Vader?
- Als je 'gewoon' bidt, lijkt het in stijl op het Onze Vader?
- Als je kijkt naar je eigen dagelijkse gebedsleven; zijn er dingen uit het bijbelgedeelte die daarmee stroken of juist niet?
- Als je kijkt naar je relaties met anderen, die jou misschien iets schuldig zijn; strookt het bijbelgedeelte daarmee? Waarom wel/niet?
- Kun je je de belofte uit het bijbelgedeelte (vs. 9 of 10) eigen maken? Waar zit 'm de moeilijkheid? Hoe doe je dat?
- Is er iets concreets wat je (anders) zou willen doen, in gehoorzaamheid aan dit bijbelgedeelte?