

2 Korintiërs 4 : 7-18

(Lezen 7-12)

Neem even 10 minuten de tijd om wat op te schrijven over

1. Wat valt je als eerste op nadat je dit hebt gelezen?
2. Wat bedoelen Paulus en Timoteüs met 'maar raken niet in het nauw', 'maar raken niet vertwijfeld', 'maar worden niet in de steek gelaten', 'maar niet te gronde'?
3. Vanuit welke situatie praten Paulus en Timoteüs hier?
4. Vers 10 zegt 'We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.', waarom is het dragen van het sterven van Jezus een reden dat het leven van Jezus zichtbaar wordt? Kortom: Waar wordt hier op gewezen?
5. Wat wordt er bedoeld in vers 12?

Verdere verwerkingsvragen:

Het sterven in de vorm van in het nauw raken, vertwijfeld raken, in de steek worden gelaten en te gronde gaan, hoe ervaar jij dit?

Hoe wordt jij bemoedigd door deze tekst?

(Lezen 13-18)

Neem weer even 5 minuten de tijd voor de volgende vragen:

1. 'Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.', waar komt dit vandaan? Welk vertrouwen wordt hier bedoeld? Wat betekent dit voor je als mens wanneer je weet dat je gebrekkig bent.
2. Wat wordt er gezegd over het doel van ons sterven volgens vers 14 en vers 15?
3. Wat bedoelen Paulus en Timoteüs met het zichtbare en het onzichtbare?

Verdere verwerkingsvragen:

Hoe wordt jij bemoedigd door deze tekst?

Final question:

Vers 7 zegt: '7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.'

Wat betekent dit voor jouw omgang tegenover God en andere mensen in je dagelijkse leven?
(nederig tegenover God en trots op de schat)