

In Romeinen 9:20-21 schopt Paulus tegen mensen die van God antwoord willen op ‘waarom?’-vragen:

“Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?”

Dat stellen van waaromvragen zit in ons allen, in de wat meer filosofisch en/of theologisch ingestelden onder u, waartoe ik mezelf ook reken, nog wat sterker. De meeste van die vragen zal met stilzwijgen worden beantwoord, de vraag van het aardewerk is slechts te beantwoorden met: “Omdat het God behaagt!” en dan weet je nog niet veel.

Toch dring ik er bij u allen op die vraag wel te stellen: “Waarom heeft U me gemaakt zoals ik ben?” Niet om God ter verantwoording te roepen, maar om erachter te komen met welk doel Onze Lieve Heer u gemaakt heeft zoals u bent. Wat wil Hij dat u hier op deze plek, in deze tijd doet?

Helaas (en gelukkig, want dat betekent dat u mij niet bent en andersom) kan ik daar geen pasklaar antwoord voor u bij geven: ik ben daar voor mijzelf nog niet volledig uit, alhoewel ik geen profeet ben, dat weet ik dan wel. Er zijn hulpmiddelen voor, zoals gaventests e.d., maar die zijn (uiteraard zou ik willen toevoegen) niet zaligmakend. Wat ik u kan en zal meegeven zijn de volgende twee punten

- ① God heeft u niet voor niets gemaakt zoals u bent; een ieder van u heeft zijn of haar gaven en talenten, wees daarom niet bang die te gebruiken.
- ② God geeft u een kader waarbinnen u dient te functioneren; Paulus geeft hiervan een opsomming in Romeinen 12 en 13 en ik daag u uit deze hoofdstukken te lezen.

Tenslotte: LEEF! Luister naar de conclusie van Prediker, die in al zijn sombere observaties tot de slotsom komt dat je moet genieten van wat God je geeft in al je zwoegen en Hem daarvoor de eer moet geven; een leestip (zonder uitdaging of zachte dwang deze keer) is het boek ‘Handboek voor ✠ levenskunstenaars’ van Christian A. Schwarz dat daar in essentie over gaat.

HW: lees Romeinen 12:1-13:14; lees bij 13:8 ook 15:24-27. Voor de doorzetter en verplicht voor mevr. de nestrix en men. de kringleider: lees ook 14:1-15:13

Boekentip: ‘Handboek voor de Christelijke levenskunstenaars’ van Christian A. Schwab