

Kring 9 maart 2010 GEESTELIJKE STRIJD?!

### **Definitie<sup>1</sup>**

*“[Innerlijke geestelijke strijd: ]Het doel van innerlijke de strijd is niet het verslaan van de vijand, maar het standhouden tegenover verzoeken in de vorm van leugens, verleidingen en beproevingen. Elke gelovige moet er rekening mee houden dat de satan die gebruikt om hem onderuit te halen. Hoe dichter een gelovige bij God leeft en hoe meer hij actief is in het Koninkrijk, hoe feller de aanvallen van de satan zijn. Onderschat deze vijand niet: Hij heeft eeuwenlang ervaring in dat gemene spel en is er zeer bedreven in. Je hebt beslist hulp van Boven nodig om de situatie helder te kunnen overzien en om te overwinnen. Overschat de vijand ook niet, want samen met God ben je veel sterker. Maar de overwinning komt niet vanzelf; daarvoor zul je moeten strijden, je leven lang.*

(...)

*[Uiterlijke geestelijke strijd: ]Volwassen gelovigen zijn niet alleen met zichzelf bezig, zoals pas wedergeboren gelovigen, maar zij richten zich ook naar buiten om de opdrachten van Koning Jezus uit te voeren. Zij nemen ook deel in de kosmische strijd tussen het rijk van God en het rijk van de satan. Zij strijden in het leger van de Koning tegen de demonische machten. Uiteraard komt de kracht daarvoor bij God vandaan.” (Herscheping v. 2.0, 8.3.1 Wat is geestelijke strijd?, [http://www.herscheping.nl/08wl/gstrijd\\_01wat\\_is\\_geestelijke\\_strijd.php](http://www.herscheping.nl/08wl/gstrijd_01wat_is_geestelijke_strijd.php))*

- Ben je het hier mee eens? Wat zien jullie als geestelijke strijd?

### **Wat zegt de Bijbel?**

De term ‘geestelijke strijd’ komt niet in de bijbel voor. Wat wordt er dan bedoeld met ‘geestelijke strijd’? In het onderstaande Bijbelgedeelte gaat het over geestelijk.

#### Johannes 3:1-6

*1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 **Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.***

In zijn gesprek met Nicodemus zegt Jezus in Johannes 3:6 “Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.” Hier zie je dat er onderscheid gemaakt wordt tussen wat van mensen komt en wat, door de Heilige Geest, van God komt.

In het onderstaande Bijbelgedeelte wordt er ook over geestelijk gesproken:

#### 1 Korintiërs 2:12-14

*12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: **wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.** 14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat*

---

<sup>1</sup> Omdat er onduidelijkheid over de oude definitie bleek te ontstaan gedurende het bijbelstudie-archiefbouwen, is deze vervangen; de oude definitie luidde:  
“Geestelijke strijd is niet de inwendige strijd tegen alles wat voortkomt uit onze oude, zondige natuur. De innerlijke strijd is een verdedigingsstrijd waarbij de machten van satan via omstandigheden en verleidingen de gelovige probeert onderuit te halen. Een aanvalsstrijd, waarin gelovig gebed een belangrijke plaats in neemt. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten tussen beide vormen van strijd zodat verschillende principes van innerlijke strijd ook van toepassing zijn bij de uitwendige strijd.”(www.bijbelstudie.org)

*van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.*

- Vers 13 is lastig. Wat is de manier zoals de Geest het ons leert?
- Kunnen we na deze teksten over geestelijkheid gelezen te hebben iets meer zeggen over de Heilige Geest? Zoja wat?
- Als wij last hebben van geestelijke strijd mag je dan zeggen dat de Heilige Geest hier bij betrokken is?

### **Tussen wie wordt de strijd gevoerd en waarom?**

Geestelijke strijd wordt vaak verward met de innerlijke strijd tussen onze oude natuur en de door de Geest gegeven nieuwe natuur. Over die innerlijke strijd staat bijvoorbeeld het volgende geschreven:

#### Galaten 5:16-17

*16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.*

Bij geestelijke strijd gaat het om de uitwendige strijd om God's koninkrijk hier op aarde uit te breiden. Het belang van de uitbreiding van God's koninkrijk is in strijd met het verlangen naar macht dat de tegenstander heeft. Dat verlangen naar macht wordt gekoesterd door Satan, de duivel.

### **Concrete voorbeelden bij Jezus**

Als we naar de Bijbel gaan kijken zien we beide vormen van strijd ook terug bij Jezus. Een duidelijk voorbeeld van uitwendige geestelijke strijd is de verzoeking in de woestijn. (*Matteüs 4:1-11*) Jezus houdt hier stand doordat hij het woord van God als uitgangspunt nam voor zijn keuzen. Een bekend voorbeeld van innerlijke strijd is Jezus in Getsemane. Na een intense worsteling kon Hij zelf de woorden uitspreken, die Hij zijn discipelen had geleerd: "Uw wil geschiede". (*Matteüs 26:42*)

- Merken jullie zelf verschil tussen beide vormen van strijd? Ervaar je wel eens een van beide vormen?

### **Hoop**

Ondanks dat de wereld vol zit met verleidingen die 'de gelovige' wil verleiden de normen van de wereld toe te passen kan je deze ook overwinnen.

#### 1Joh.5:4,5

*Want al wat uit God geboren is overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is.*

#### Joh.16:33

*Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij vrede in Mij hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.*

Op een Bijbelstudie site stond het volgende stappenplan tegen Geestelijke Strijd.

### **1) Wees krachtig in de Here.**

De sterkte van de Heer en alle volmacht die we nodig hebben is voor ons beschikbaar. Het kan er heet aan toe gaan in ons leven, de Here is vergevingsgezind. De God des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden, de genade van de Here Jezus zij met u. (Rom16:20)

## 2) Ken de strategie en organisatie van de vijand.

Satan is een verleider, die graag tweedracht zaait onder christenen. Hij probeert ons met slechte gedachten en verlangens te injecteren. Hij is een aanklager, liefst met de gedachten die hij zelf in die mens legt. (2Kor 4:4.) Veel mensen weten niet dat alles wat in hen opkomt niet altijd vanuit henzelf is. We moeten ons hart en gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil.4:7 2Kor.10:5) Geen ongezonde kennis en interesse in alle occulte verschijningsvormen, maar zeker ook niet naïef en onwetend zijn van wat in de geest van de wereld is en bewustzijn hoe we veranderd moeten worden in gedachten gevoelens en wil.

## 3) Gebruik de juiste wapens.

Als gelovigen moeten we ook offensief handelen. Passiviteit is een invalspoort van de boze. We moeten steeds aan onze wapenrusting werken. Vooral ons gebedsleven, waarin we alles concreet met de Heer bespreken is van groot belang. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheids maar van kracht van liefde en bezonnenheid. (2Tim1:7) Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenstander . De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederscha in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. (1Petr.5:8-9)

Vragen:

- Wat is jullie reactie op deze 3 stappen? Ben je het met alles eens?
- Bij punt twee staat, gedachten die hij zelf in de mens legt, vind ik persoonlijk moeilijk om te geloven. Graag zou ik jullie mening hierover horen.
- Bij geestelijke strijd hoort ook het woord occult. Wanneer is iets occult?
- Bidden is volgens dit stukje van groot belang. Wat zien jullie nog meer als wapenrusting? Of hebben we allemaal voldoende aan bidden?
- De duivel gaat rond als een briesende leeuw.. Ik zelf heb eerder het idee dat we aan ons lot worden overgelaten dan dat er overal stemmetjes worden ingefluisterd. Is het niet te gemakkelijk om je slechte gedachten aan de duivel te wijten?
- Zijn er nog vormen van Geestelijke strijd die extra besproken willen worden?

## Eventueel (bij interesse van de kring)

In verband met de geestelijke strijd en occultisme kunnen we het ook nog kort hebben over de invloed van andere geloven. Uit onderzoek blijkt dat in Amerika Christen zijn geen duidelijk begrip meer is. Het beeld van God, de interpretatie van de hemel op aarde e.d. verschillen van persoon tot persoon. En stiekem is het binnen NSE misschien al niet anders. Populair is de new Age beweging die zich duidelijk mengt tot een mengvorm binnen het christendom. Persoonlijk vind ik dat verwarrend en daarom tot slot de laatste twee teksten uit de Bijbel die bij mij voor een 'owja' moment zorgden.

### 1 Thessalonicenzen 5:23;

*'En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven'.*

In deze tekst zien we het al, éérsst lezen we 'geheel en al', daarna wordt het uitgesplitst in drie delen; lichaam, ziel en geest. Het lichaam en de ziel zijn samen het voertuig van de geest, de geest die ons als mens doet leven en ons met God verbindt. De geest van de mens heeft een zeer belangrijke functie; het leven van ieder mens wordt er geheel door beïnvloed, in dát opzicht hebben de New Agers gelijk, alleen willen ze zélf de geest en ziel in harmonie brengen met het 'hogere'. Christus Jezus belooft ons ook rust, Echte rust, daar kunnen we zelf niets aan toevoegen:

### Matthéüs 11:28 – 29

*'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.'*

De New Age als religie lijkt ontworpen tegen God, en daarmee wordt mensen wijs gemaakt dat rust en vrede, door zelfwerkzaamheid, te ontvangen is. Christus geeft ons rust 'om niet', gratis, als we Hem accepteren als Redder en Verlosser. De New Age daartegen vraagt haar prijs, de verkregen 'rust' is maar tijdelijk, steeds opnieuw moet er gezocht worden naar andere technieken en behandelingen.