

God hoort en verhoort echt!

Naar aanleiding van het weekend viel mijn oog op twee stukjes in het dagboek dat wij lezen. Het eerste gaat over gericht zijn op God en het tweede over het belang van onze gebeden.

1 HET GEHEIM VAN DE OPDRACHT VAN HOGERHAND

Bidt daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Mattheus 9:38

Het geheim van het zendingsvraagstuk heeft God in de hand, en dat geheim is gebed, en niet werk. Dat wil zeggen geen werk zoals men gewoonlijk onder dat woord verstaat. Dit kan namelijk betekenen dat je eraan wilt ontkomen je op God te concentreren. De sleutel tot de oplossing van het zendingsprobleem ligt niet in gezond verstand, medische zending, beschaving of opvoeding, ja, zelfs niet in evangeliseren, maar in gebed. Realiseer je dat dat vanuit het gezond verstand bezien pure dwaasheid is. Maar zoals Jezus de dingen ziet, gaat het niet om landen maar om de *hele wereld*. Wie van ons bidt zonder aanzien des persoons, maar slechts met aanzien van een Persoon, namelijk Jezus Christus? Hem behoort de oogst toe, die door verslagenheid en zondenbesef wordt gerijpt, en voor deze oogst moeten wij bidden om arbeiders om hem binnen te halen. Mensen rondom ons heen zijn rijp voor de oogst, maar wij verdoen de tijd van de Heer met overdreven

Bidden

activiteit, zonder hen binnen te halen. Stel je eens voor dat de crisis zou komen in het leven van je broer of je medestudent, waardoor ze op Jezus willen gaan vertrouwen; ben jij er dan om de oogst voor Hem binnen te halen? Een christen is geroepen om Jezus Christus toe te behoren, en hoort niet boven Hem te staan; je schrijft Jezus niet voor wat Hij van plan zal zijn. Hij roept niet tot een speciaal werk; Hij roept ons op tot Hemzelf. "Bidt daarom de Heer van de oogst," en Hij zal de omstandigheden leiden en je uitzenden.

2 GROTERE WERKEN

Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Johannes 14:12

Bidden maakt niet dat wij tot grotere werken in staat zijn: bidden *is* het grotere werk. Het is niet een voorbereiding op hogere functies. Jezus leert dat bidden de werking van het wonder der verlossing in mij is, waardoor het wonder der verlossing in andere mensen door de kracht van God gaat werken. Gebed is strijd; het maakt niet uit waar we zijn. Hoe God de omstandigheden ook leidt, wij blijven geroepen te bidden. Laat nooit de gedachte opkomen dat er weinig van

je uitgaat op de plaats waar je bent, want er kan zeker niets van je uitgaan daar waar je niet bent. Bid, in welke omstandigheden dan ook, roep God aan "en wat je begeren zult in mijn Naam, dat zal Ik doen" (v.13). Wij willen vaak alleen bidden als we er emoties door mogen beleven, maar dat is de ergste vorm van geestelijk egoïsme. We moeten voortploeteren zoals Gods leiding ons aangeeft, en Hij zegt: "Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst" (Math. 9:38). Als gewone arbeider is ons werk te bidden; gewone arbeiders maken de ideeën van de Meester mogelijk. Onze arbeid bestaat uit bidden, en van Gods standpunt uit gezien zijn er *de hele tijd* resultaten. Wat zullen we ons verbazen als de sluier opgelicht wordt en we de zielen zullen zien die door ons geogst werden, eenvoudig omdat we gewend waren de opdrachten van Jezus Christus te ontvangen.

Uit bovenstaande sprak me vooral aan dat wij kunnen "voortploeteren" en weinig of niets merken, terwijl er voor God voortdurend resultaten zijn. Zo ging het ook bij Daniel, die drie weken bad en niets hoorde, terwijl Michael al die tijd onderweg was en ook steeds dichterbij kwam met het antwoord. Stel dat Daniel na twee weken was gestopt. Dus hou vol, God hoort en verhoort echt.

Peter Visser