

# de Schapen en de Bokken

Als je iets voor een ander doet, verwacht je dat die ander meteen dankjewel zegt. We zouden het raar vinden als die ander pas een jaar later een kaartje zou sturen om ons te bedanken voor wat we hebben gedaan. Bij God werkt het anders. Uit vers 31 mogen we afleiden dat we ons loon pas krijgen als de Zoon des mensen terugkomt. Dat is een totaal andere situatie dan we gewend zijn! Nu geldt: boter bij de vis, ik werk nu dus ik wil ook nu mijn loon. Je zou een werkgever vierkant uitlachen als hij zei dat je pas over tien jaar je loon krijgt! God vraagt van ons dat we ons honderd procent voor hem inzetten, zonder dat we daar op aarde voor beloond worden. Dat valt niet mee, we moeten als het ware onze menselijke mentaliteit geweld aan doen. Maar hoeveel meer is het loon wat we straks krijgen waard!

Het is Jezus die ons zal beoordelen. Heb je daar wel eens bij stil gestaan? Het is niet God, maar Jezus die ons zal beoordelen! Hij heeft immers de weg tot God vrijgemaakt, Hij is de weg tot God geworden. De hemel is door Hem bereid zoals Hij zelf zei in Johan-

nes 14:2,3. "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal U tot Mij nemen, opdat ook gij zijn

31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 35 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërf het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gdeaan. 46 En deze zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Mattheus 25:31-46

moogt, waar Ik ben." Wat een heerlijk vooruitzicht om bij Jezus te mogen zijn, om Hem van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen en Hem tot in alle eeuwigheid te mogen aanbidden!

Jezus is naar de aarde gekomen als Zoon des mensen, een verwijzing naar de menselijke natuur die Hij aannam. Maar dan, als alle natiën voor Hem verzameld worden, zal Zijn karakter geopenbaard worden, dan zal Hij Koning zijn, Koning over allen. Iedereen, christenen en niet-

christenen, zal voor Hem buigen en zal erkennen dat Hij Heer is. Dan zal Hij de eer krijgen die Hij verdient. Zoals in vers 31 staat, zal Je-

zus komen in al Zijn heerlijkheid. De grote witte troon zal opgericht worden, zuiver en glanzend, schitterend en helder als een grote spiegel, waarin ieder mens zichzelf en zijn zonden weerkaatst zal zien. Op die troon zal de grote Koning plaatsnemen, om te oordelen. Alle natiën zullen voor Hem staan, allemaal, de doden en de levenden. Allen zullen voor hun Rechter komen te staan.

Jezus de Koning zal zijn dienstknechten belonen. Maar, zoals elke heer belooft hij alleen zijn eigen

dienstknechten, niet die van een andere vorst. Zijn wij echt Jezus dienstknechten of behoren wij nog toe aan die andere vorst? Erkennen wij Hem als Koning, als Heer? Hij zal zijn eigen dienstknechten apart zetten van de dienstknechten van de andere vorst. Hij zal de rechtvaardigen scheiden van de onrechtvaardigen, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. Er zijn maar twee mogelijkheden. Het is warm of koud, wit of zwart, voor of tegen, hemel of hel. Er is geen tussenweg, geen compromis.

---

**...het is warm of koud, wit of zwart, voor of tegen, hemel of hel, er is geen tussenweg, geen compromis...**

---

Het valt op dat de scheiding gemakkelijk verloopt. Blijkbaar is het verschil duidelijk zichtbaar.

Dat lijkt voor de hand liggend, de meesten van ons zullen menen ook een schaap wel van een bok te kunnen onderscheiden. Maar met name in het Midden-Oosten ligt dat iets anders. Bepaalde soorten schapen zijn daar niet zo een, twee, drie van de bokken te onderscheiden. Een voorbijganger zal flink moeite hebben ze uit elkaar te houden, maar de herder niet. Hij kent zijn schapen want hij leeft met hen. Zo kunnen wij niet altijd de onrechtvaardigen van de rechtvaardigen scheiden. Wij kunnen niet in iemands

hart kijken en beoordelen of die persoon echt Jezus toebehoort. Gelukkig hoeven wij dat ook niet. Maar Jezus kent de Zijnen en Hij ziet het onderscheid onmiddellijk. De verdeling heeft twee kenmerken, ze is onfeilbaar en onherroepelijk. Dit is iets om over na te denken. Als de scheiding eenmaal is gemaakt, is er geen weg terug. De scheiding is voor eeuwig.

Maar wat zijn de gronden waarop de verdeling wordt gemaakt? Het criterium is eenvoudig: je naam moet in het Boek des Levens staan geschreven, dan wordt je behouden. Je naam wordt in het Boek ingeschreven als je Jezus erkent als jouw Heer en Heiland. Christus is de scheiding, Hij is wat de schapen onderscheidt van de bokken.

God zelf schrijft je naam op en Hij vergist zich

nooit. Uitwissen kan niet, de hemel kent geen Tipp-ex!

Hoe veelzeggend is het eerste woord wat Jezus tot de rechtvaardigen zegt: "Komt". Dit woord symboliseert het evangelie. De wet zei "Ga", maar door

Jezus mogen we komen, zijn we gerechtvaardigd om bij God te mogen komen. Jezus zegt "komt" en staat met open armen. Stel je voor, Jezus die met open armen staat om jou welkom te heten, wat een heerlijk

beeld! Hij noemt ons gezegen, wij ontvangen de



zegen van de Vader.

We hoeven het Koninkrijk van God niet te verdienen, we beerven het. Je kunt niet verliezen, wat je door erfrecht van je ouders zal ervan. Als we de hemel zouden moeten verdienen, zouden we constant in angst leven of we wel genoeg zouden hebben gedaan. Maar wij mogen weten dat we kinderen van een Hemelse vader zijn en dat we Zijn Koninkrijk zullen

beerven. We zullen ingaan, niet als vreemdelingen,

---

**...de hemel kent geen Tipp-ex...**

---

maar als zonen en dochters van God. Het zal met recht ons Vaderhuis zijn, onze ouderlijke woning. Dit is het Koninkrijk dat is bereid vanaf de grondlegging der wereld. God heeft het perfect gemaakt, volmaakt. Hij

had ons geluk op het oog. Hoe heerlijk zullen wij het daar hebben!

Maar hoe moeten we dan het stukje over de daden interpreteren als we toch niet door werken behouden worden? Onze daden zijn het bewijs dat wij verlost zijn. Onze nieuwe natuur dringt ons goede werken te doen. Valt het je op, dat de daden die genoemd worden hier, allemaal daden zijn met betrekking tot Jezus? Hij zegt: Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, Ik ben dorstig geweest en

gij hebt mij te eten gegeven, ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Heb jij goede daden gedaan om Christus wil? Of deed je het om waardering van anderen te krijgen? Als je goede werken doet, moet je ze doen uit gehoorzaamheid aan en liefde voor Christus. De zanger Keith Green, nooit bang om radicale uitspraken te doen, stelde het heel duidelijk "the only difference between the sheep and the goat is what they did and didn't do".

Rachel

#### Peinsvragen

- Heb je wel eens "stank voor dank" gekregen toen je iets voor een ander had gedaan? Hoe ga je daarmee om? Wat is jouw motivatie om "goede daden" te doen?
- Jezus als Koning, zie jij Hem zo? Hoe stel je je dat voor?
- Jezus als Rechter, word je bang van dat idee? waarom wel/niet?
- Jezus wordt in dit stukje op vier manieren getypeerd: als Zoon des mensen, als Koning, als Rechter en als Herder. Welke typering spreekt je het meest aan en waarom?
- Hoe kun je het doen van goede werken voor de Heer praktisch maken, ook binnen Agape?